

ΝΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ



K 3077

ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
(ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ - ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ - ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ - ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ)

Τεύχος 150



Αντιδημοκρατικός κατήφορος!

Μεταρρυθμίσεις με ...επιστράτευση δεν γίνονται...



Προωθούν
αποφάσεις
ερήμην μας...

ΖΗΤΑΜΕ:

Διαμόρφωση του μισθού του νέου οστυφύλακα στα 1.250 ευρώ, σύγχρονο βαθμολόγιο, αναδιάρθρωση υπηρεσιών και κάλυψη κενών οργανικών θέσεων, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους αστυνομικούς.

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ



Μετά από δέκα χρόνια η πολιτεία αποφάσισε να ασχοληθεί με το ισχύον ενιαίο μισθολόγιο για τις ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Αντί όμως να κάνει διάλογο με τους ενδιαφερόμενους προχωρεί ερήμην μας σε απαράδεκτες και σκανδαλώδεις ρυθμίσεις. Αυτό που λέμε, δεν είναι συνδικαλιστική υπερβολή, είναι η ωμή πραγματικότητα, που αν δεν την ανατρέψουμε τώρα, δυστυχώς, θα σημαδεύει τη ζωή μας για τα επόμενα χρόνια.

ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ το ήδη ΥΠΑΡΧΟΝ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΟ
“ΒΑΝΤΖΙΖΟΥΝ” ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ με
τομές μόνο για τους
ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ
ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣ, συνεχίζοντας και
διευρύνοντας τις ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ, την
ΑΔΙΚΙΑ-ΑΝΑΡΧΙΑ και την
ΕΠΙΔΟΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ,

διότι δεν γίνεται καμία ενσωμάτωση, έστω και μερική των υπαρχόντων τακτικών επιδομάτων που αποτελούν το 40% έως 45% των αποδοχών των ενστόλων. Τα επιδόματα αυτά, δεν συνδέονται δηλαδή με τις τακτικές αποδοχές με αποτέλεσμα οι συντάξεις να εξακολουθούν να είναι συντάξεις πενίας (50% των εν ενεργεία αποδοχών).

Το κυριότερο, όμως, είναι ότι με τον τρόπο που χορηγείται η εκάστοτε διαμορφούμενη κατ'

Νέα Αστυνομία

Έκδοση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων που έχει στις τάξεις της 51 πρωτοβάθμιες οργανώσεις και 40.000 μέλη



<http://www.poasy.gr>
e-mail: poasy@otenet.gr

Εκδότης:
Παναγιώτης Σαπουνάκης
Υπεύθυνος έκδοσης:
Παναγιώτης Σαπουνάκης
Αθήνα, Μεσογείων 96,
Αθήνα Τ.Κ.115 27
Τηλ.: 77 70 685, Fax 77 70 682

Επιμέλεια Υλης - Σχεδιασμός:
Στέλιος Τσιμογιάννης
Φιλμ-Εκτύπωση:
Α.Ε. ΤΥΠΟΕΚΔΑΤΙΚΗ
Λεύκης 134, 14565 Κρυονέρι

Τα ενυπόγραφα άρθρα δεν εκφράζουν υποχρεωτικά τις θέσεις της ιδιοκτησίας ή της οινοταξης της Νέας Αστυνομίας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσπαθούν να μας εξαπατήσουν...



Με άδεια χέρια ήρθε στη συνεδρίαση...

Όλα αυτά τα αιτήματα τα γνώριζε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης - Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγος κ. Βασιλείος Τσιατούρας, αλλά προσήλθε με άδεια χέρια, στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας στο ξενοδοχείο Παρθενών (16-5-2007) και προφανώς γι' αυτό πριν πάρει το πόριο, ζήτησε να αποχωρήσουν από την αίθουσα οι δημοσιογράφοι θέλοντας, ν' απευθυνθεί μόνο στους συναδέλφους.

Όλοι πίστεψαν προς στιγμήν ότι κάπι πολύ σοβαρό θα είχε να πει. Διαψεύστηκαν όμως, αν και μερίδα του τύπου των εμφάνισες την επομένη ημέρα “να μαλώνει” τους συνδικαλιστές για την απόφασή τους να διαμαρτυρηθούν στις 23-5-2007 για τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων μας. Προσπάθησε πάντως να πείσει τους συνδικαλιστές ότι τα αιτήματα βρίσκονται σε καλό δρόμο και δεν έχουν παρά να περιμένουν.

Την ίδια ώρα η Ομοσπονδία γινόταν αποδέκτης μηνυμάτων συμπαράστασης στον αγώνα της τόσο από Σέρβους όσο και από Βούλγαρους συναδέλφους.

Μισθολόγιο χωρίς κίνητρα για τους συναδέλφους της Αττικής

Η Ομοσπονδία ζητά την καθιέρωση κινήτρων για την αύξηση της παραγωγικότητας των αστυνομικών, αλλά η πολιτεία κωφεύει. Στο 17ο συνέδριο, το Δεκέμβριο του 2006, επαναδιαπισθήκε η πρότασή της για τη θεωρούμενη ευρεγετικών διατάξεων προς όφελος των συναδέλφων και ιδιαίτερα εκείνων που υπηρετούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Καίτοι γι' αυτούς εδώ και δυο χρόνια έχουν γίνει ιδιαίτερες προτάσεις αναφορικά με την οικονομική τους ενίσχυση και την επαγγελματική κατάρτιση, εντούτοις δεν έγινε απολύτως τίποτε. Η Ομοσπονδία προτείνει να καταβληθούν 300 ευρώ ως επίδομα σε όσους υπηρετούν σε μάχιμες - δύσμενεις υπηρεσίες κάτω από αντίξεις συνθήκες, που θα καθορισθούν με προεδρικό διάταγμα και 150 ευρώ στους υπόλοιπους.



Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

10 Μαΐου 2007:
Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας μας, η πρώτη σύσκεψη της διακομματικής επιτροπής

με αντικείμενο τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της Ελληνικής Αστυνομίας και την υποβολή συνολικής πρότασης για την βελτίωση και αναδράμμιση των αστυνομικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ένα νέο μοντέλο σύγχρονης και αποτελεσματικής αστυνόμευσης.



17 Μαΐου 2007:

Το Γενικό Συμβούλιο ενίσχυσε την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για την πραγματοποίηση ΕΝΣΤΟΛΗΣ διαμαρτυρίας την 23-5-2007. Τα βασικά αιτήματα για τα οποία υπέρχαν δεσμεύσεις ότι θα είχαν λαθεί προ πολλού παραμένουν σε μόνιμη εκκρεμότητα, αν και η Ομοσπονδία είχε δώσει στην κυβέρνηση νέα διορία ως τις 16-5-07.

18 Μαΐου 2007:

Ενόψει της διοργάνωσης του τελικού αγώνα ποδοσφαίρου της 23ης Μαΐου 2007 στην Αθήνα, αντιπροσωπεία της ΠΟΑΣΥ συναντήθηκε στα γραφεία της ΕΠΟ με τον πρόεδρό της κ. Γκαγκάτση.

22 Μαΐου 2007:

Συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας μας με τον δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη. Με την μακρά συνδικαλιστική του εμπειρία ο κ. Πατούλης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον αγώνα μας.

23 Μαΐου 2007:

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης, συνοδευόμενος από το προεδρείο επισκέπτεται την Εισαγγελία Αθηνών Αθήνας, όπου ο προϊστάμενός της κ. Παναγιώτης Πούλιος, παρουσία του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας κ. Χάρη Μπουκουβάλα και των εκπροσώπων της ΓΣΕΕ κ. Στάθη Ανέστη και της ΑΔΕΔΥ κ. Ηλία Δόλγιτα τονίζει ότι θεωρεί αδιανόητη οποιαδήποτε παρέμβαση της Εισαγγελίας στις συνδικαλιστικές λειτουργίες.

23 Μαΐου 2007:

Ολοκληρώθηκαν οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας, κάτω από δύσκολες και αντίξεις συνθήκες και παρά τις πρωτοφανείς ενέργειες της πολιτικής και φυσικής ηγεοίς να θέουν υπό αμφισβήτηση τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και να αποτρέψουν τις εκδηλώσεις στο σύνολό τους.



Η παιδεία είναι
για τους νέους φρονιμάδα,
για τους πλικιωμένους παρηγοριά,
για τους φτωχούς πλούτος
και για τους πλούσιους στολίδι.

Διογένης

Προς τι ο Θρίαμβος;

23 Μαΐου 2007, τελικός του Champions League. Οι προβολείς του Ολυμπιακού Σταδίου έσβησαν. Αμέσως μετά οι Ηγεσίες (πολιτική και φυσική) θριαμβολογούν και αλληλοσυγχαίρονται για την επιτυχία όλων των μέτρων...

Επισήμανση 1η: Θρίαμβος δεν επιτρέπεται επ' ουδενί, εφόσον αυτός απορρέει από την καταρράκωση και την ποδοπάτηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και υπόστασης, θέτοντας εν εμφιβόλω, με συκοφαντίες και υπονομεύσεις τους δημοκρατικούς θεσμούς ελεύθερης συνδικαλιστικής έκφρασης και δράσης.

Επισήμανση 2η: Άνθρωποι εργαζόμενοι σ' έναν ευάσθητο Οργανισμό, όπως είναι η ΕΛ.ΑΣ., με προσωπικότητα και αξίες, δεν επιτρέπεται να τσουβαλιάζονται κατά 30 και 40 άτομα σε θαλάμους παιδικών κατασκηνώσεων, που δεν πληρούν στοιχειωδώς τους όρους υγιεινής, με κύριο γνώμονα την περιστολή εξόδων.

Επισήμανση 3η: Η ανεπάρκεια σχεδιασμού των μέτρων δεν είναι ουδόλως το ό, τι θετικό να καλύπτεται με ποσοτική - επιπρόσθετη αύξηση του αριθμού των εντεταλμένων στα μέτρα αστυνομικών, ακόμη και την τελευταία στιγμή με επιφυλακή - «επιστράτευση» για ένα γεγονός που ήταν προ πολλού γνωστό.

Επισήμανση 4η: Όταν τα μέτρα υπερβαίνουν το «μέτρο» χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, καταδεικνύουν κυρίαρχα τη γύμνια του όλου συστήματος και του συγκεκριμένου εγχειρήματος.

Έγινε από όλα αυτά φυσικά, δεν είναι τυχαίο ασφαλώς ότι η Ηγεσία βρήκε τώρα την ευκαιρία να εξαπολύσει αυτή τη σφοδρή επίθεση κατά των συνδικαλιστών, ανακαλύπτοντας ξαφνικά εχθρούς στον ίδιο της τον Οργανισμό. Είχε τους λόγους της και την κατανοούμε...

Δεν κατανοούμε, όμως τη στάση ορισμένων συναδέλφων και μάλιστα εκλεγμένων, οι οποίοι ενώ ορκίστηκαν να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των απλών αστυνομικών, την κρίσιμη ώρα της μάχης, έμειναν με τη σφραγίδα του σωματείου στα χέρια τους...

Έχηνούν το ρόλο τους και εγκαταλείπουν τους συναδέλφους να πνίγονται στην τρικυμία των προβλημάτων. Αντί σωσιβίου τους προσφέρουν αδιαφορία, αλαζονεία και ανασφάλεια. Κι όλα αυτά, όταν η Ομοσπονδία διεκδικεί μεταρρυθμίσεις παντού, σε θεσμικό, εργασιακό και οικονομικό επίπεδο!

ΧΙΟΥΜΟΡ



Ⓐ α περίμενε κανείς μετά το σάλο που προκάλεσαν οι φαεινές ιδέες της Ηγεσίας για τις χρωμόσφαιρες και τις πλαστικές σφαιρες να υπάρξει εκ μέρους της στοιχειώδης αυτοκριτική για τα «πυροτεχνήματα» που ρίχνουν. Οι άνθρωποι, όμως, για άλλη μια φορά μας επιβεβαίωσαν. Είναι εκτός τόπου και χρόνου...

«Σεισμικές δονήσεις»



ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ με τη σφραγίδα της ΠΟΑΣΥ

Τι αστυνομία θέλουμε και γιατί τη θέλουμε

Αισιοδοξία προκαλεί η αποδοχή της πρότασης της Ομοσπονδίας για μια σοβαρή συζήτηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαΐου 2007 στην Αθήνα μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας μας, η πρώτη σύσκεψη της διακομματικής επιτροπής με αντικείμενο τη μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης της Ελληνικής Αστυνομίας και την υποβολή συνολικής πρότασης για την βελτίωση και αναβάθμιση των αστυνομικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ένα νέο μοντέλο σύγχρονης και αποτελεσματικής αστυνόμευσης.

Στη συνάντηση με το προεδρείο της Ομοσπονδίας συμμετείχαν από τη Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής και μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης κ. **Ανδρέας Λυκουρέντζος**, από το ΠΑΣΟΚ το μέλος του Εθνικού Συμβουλίου και υπεύθυνος του Τομέα Δημόσιας Τάξης του ΠΑΣΟΚ, κ. **Δημήτρης Καρύδης** και από το Συνασπισμό της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας το μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής κ. **Σωτήριος Σιώκος**.

Το ΚΚΕ δεν συμμετείχε, αλλά κατέθεσε επιστολή με την οποία διατυπώνει την αντίρρησή του στη συγκρότηση της διακομματικής επιτροπής.

Οι παρευρισκόμενοι χαρακτήρισαν θετική

την πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας και τόνισαν ότι η ενέργεια αυτή θα συμβάλλει περαιτέρω στην ανάδειξη των προβλημάτων και στην ανεύρεση λύσεων και οι οποίες θα κατατεθούν πληρέστερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Κατά τη συνάντηση έγινε ουσιαστικός διάλογος και αποφασίστηκε να υπάρξει συνέχεια με νέες συναντήσεις κατά τις οποίες θα συγκεκριμενοποιηθούν οι κοινές θέσεις για μια σύγχρονη Ελληνική Αστυνομία. Η Ομοσπονδία εκφράζει τις ευχαριστίες της για την ανταπόκριση που συναντά η πρωτοβουλία της και διαβεβαιώνει ένστολους και μη πολίτες αυτής της χώρας ότι καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να υπάρξει ριζική αλλαγή στα αστυνομικά πράγματα της χώρας. Πρέπει να αποφασίσουμε τώρα με τόλμη και παρρησία τι αστυνομία θέλουμε και γιατί τη θέλουμε. Από ορισμένους πάντως έγινε σπέκουλα με την πρόταση της Ομοσπονδίας για κατάργηση του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, όταν είναι γνωστό ότι ακόμα και ο σημερινός υπουργός το έχει ζητήσει σε ανύποπτο χρόνο, πριν από τις εκλογές του 2004.



Ο. κ. Δημήτρης Καρύδης



Ο. κ. Σωτήρης Σιώκος

Οι δηλώσεις μετά τη συνάντηση

Ο. κ. Δημήτρης Καρύδης δήλωσε μετά τη συνάντηση ότι το ΠΑΣΟΚ ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση της Ομοσπονδίας διότι πιστεύει ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η εγκληματικότητα αυξάνεται και υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια. Οι αστυνομικοί και οι οικογένειές τους νιώθουν εξαπατημένοι από τις προεκλογικές εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατία. Η κατάσταση στο χώρο της ΕΛ.ΑΣ. αγγίζει τα όρια της διάλυσης και αντί να γίνει μια προσπάθεια ανασύνταξης ο υπουργός είπε ότι κάνει αγγαρεία και εκτείνει ποινή. Ας μην ανησυχούν, σε πλήρη ο ελληνικός λαός θα τους απαλλάξει από αυτήν την αγγαρεία.

Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε με ουσιαστικές και θετικές προτάσεις στο να ανασυνταχθεί η αστυνομία, να προσφέρει θετικές υπηρεσίες στους πολίτες και κυρίως να προσφέρει το αίσθημα ασφάλειας στην ελληνική κοινωνία.

Ο. κ. Σωτήρης Σιώκος δήλωσε: Πέρα από την ιδιότητά μου ως μέλος της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής είμαι και υπεύθυνος Εργατικής Πολιτικής και το πέρα αυτό διότι εμείς βλέπουμε τους αστυνομικούς ως οργανικά ενταγμένους στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Είμαστε εδώ παρόλο ότι υπάρχει διακομματική επιτροπή της Βουλής, παρόλο ότι συμμετέχουμε σε εκδηλώσεις του συνδικαλιστικού κινήματος των αστυνομικών. Η σημερινή διακομματική επιτροπή έχει μια άλλη ποιότητα με την έννοια ότι συμμετέχει οργανικά και το συνδικαλιστικό κίνημα της αστυνομίας. Θα είναι ένα βήμα για να προβάλλουμε τις θέσεις των ελλήνων αστυνομικών. Βεβαίως ερχόμαστε με απόψεις ότι χρειάζεται ένας άλλος προσανατολισμός, όχι στρατιωτικός όπως είναι σήμερα, αλλά περισσότερο κοινωνικός για να είναι η αστυνομία κοντά στον πολίτη. Δεν οχιδιάζουμε και δεν ασχολούμαστε με προκηρύξεις τρομοκρατικών οργανώσεων. Κι εμείς θέλουμε μια κοινωνία πρόληψης και όχι καταστολής, αλλά όχι με τις κάνες των όπλων. Με ειρηνικούς, δημοκρατικούς και διαφανείς αγώνες με τη συμμετοχή των πολιτών. Με την έννοια αυτή δεν καταδικάζουμε συλλήβδην την αστυνομία. Πιστεύουμε ότι έχουν ρόλο και οι κοινωνικοί αγώνες, αλλά και η αστυνομία εντός των ορίων και των κανόνων που προδιαγράψαμε σήμερα.

προκαλεί η Ομοσπονδία μας

ώστε να υπάρξει η επιθυμητή συναίνεση για ένα νέο ξεκίνημα βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Γι' αυτό ανησύχησε το «κατεστημένο» και με την πρώτη ευκαιρία εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Ομοσπονδία μας.

Με την εξαγγελία και μόνο της κινητοποίησης για τις 23-5-2007, γνωστοί και άγνωστοι, άρχισαν να πολεμούν και να συκοφαντούν το προεδρείο της. Έφτασαν στο σημείο να χαρακτηρίζουν «εθνικό θέμα» τη διοργάνωση μιας καθαρά εμπορικής πράξης, όσο κι αν αυτή πράγματι κεντρίζει το

ενδιαφέρον και ευχαριστεί εκατομμύρια φιλάθλων σε όλο τον πλανήτη. Έφτασαν στο σημείο να παπαγαλίζουν ότι η ΠΟΑΣΥ θέλει να ρεζιλέψει την Ελλάδα, λέσ και δεν γνωρίζει η Ομοσπονδία τι εστί ρεζιλέμα και ποιός ρεζιλέυει συστηματικά την πατρίδα μας. Λες και δεν αποτελεί επιδίωξη κάθε γνήσιας συνδικαλιστικής οργάνωσης η άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση, μέσω της προβολής των αιτημάτων της. Πότε άλλοτε υπήρξε τέτοια προβολή και τέτοιος προβληματισμός (κυρίως με

θετικά σχόλια) για τις πρωτοβουλίες της Ομοσπονδίας; Μπορούν να μας πουν όσοι ασκούν τώρα εκ τους ασφαλούς κριτική, πότε αφιερώθηκε τόσος τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός χρόνος και πότε ξοδεύτηκε τόσο μελάνι για τα ζητήματά μας; Μόνο για τα κατορθώματα κάποιων διεφθαρμένων και αξιοκατάκριτων είχαμε δυστυχώς την τιμητική μας μέχρι σήμερα.

To ξεχνάμε αυτό;



Το πλαίσιο εργασίας της διακομματικής επιτροπής

1 Να εξεταστεί το ενδεχόμενο μιας άλλης οργανωτικής δομής σε κεντρικό επίπεδο.

– Κατάργηση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και ένταξη της Αστυνομίας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Για να σταματήσει η κομματική σκοπιμότητα στη πλειουργία της αστυνομίας, πρέπει να τεθεί υπό διακομματικό έλεγχο.

Η πολιτική καθοδήγηση της αστυνομίας από το υπουργείο Εσωτερικών, όπως συμβαίνει σε όλες τις πολιτισμένες χώρες, μπορεί να προσφέρει τα εχέγγυα της αμεσότερης σύνδεσης της αστυνομίας με τους οργανισμούς τοπικής - νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και με την κοινωνία γενικότερα.

– Επανεξέταση της διαδικασίας ανάδειξης της Ηγεσίας. Φρονούμε ότι είναι επιτακτική η καθιέρωση θεσμού αικράσης και επιλογής του Αρχηγού από αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου.

– Πρέπει να υπάρξει σαφής επιχειρησιακή κατεύθυνση για τη συμπεριφορά και τη δράση της αστυνομίας.

– Προτείνεται η καθιέρωση Κώδικα Υπηρεσιακής Ευθύνης και Μνημονίου Υπηρεσιακών Ενεργειών με βάση τα σημερινά δεδομένα, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος της υπηρεσιακής δραστηριότητας - απόδοσης ενός εκάστου αστυνομικού υπαλλήλου, κάθε βαθμού της ιεραρχίας.

– Ενίσχυση εσωτερικού ελέγχου. Ο υποτονικός ρυθμός πλειουργίας που παρουσιάζουν οι Υπηρεσίες της Ε.Λ.Α.Σ. είναι προϊόν αφενός της έλλειψης πίστης προς τη διοίκηση αλλά και μια έμμεση διαμαρτυρία γιατί δεν αναγνωρίζονται οι αξίες όπως η υπηρεσιακή απόδοση, η ευσυνειδησία, το ήθος κ.λπ.

2 Να γίνει αποτίμηση του ισχύοντος συστήματος προσλήψεων Αξιωματικών και του επιπέδου εκπαίδευσης των νέων αστυνομικών.

Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο νεοεξερχόμενοι αξιωματικοί να αναλαμβάνουν άμεσα τη διοίκηση υπηρεσιών χωρίς καμία αστυνομική εμπειρία. Η είσοδος εξ ιδιωτών στη Σχολή

Αξιωματικών χρήζει επανεξέτασης με στόχο την ανάδειξη αξιωματικών αποκλειστικά από το Σώμα, αλλά πάντα μέσω του θεσμού των πανεπληρωμάνων εξετάσεων. Το σύστημα εκπαίδευσης με διάσπαρτες ακόμα τις σχολές αστυφυλάκων ανά την επικράτεια, κατά την άποψη της ΠΟΑΣΥ δεν εξυπηρετεί τις σημερινές, πολύ περισσότερο δε, τις αυριανές ανάγκες.

3 Με κατάργηση Τμημάτων και δημιουργία νέων, καθώς και ανακατανομή της δύναμης του αστυνομικού προσωπικού με κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με τις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες. Η κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων που σήμερα σύμφωνα με τους υπηρεσιακούς παράγοντες ανέρχονται στους 6.000 αστυνομικούς κρίνεται πλέον επιβεβλημένη.

4 Να συνειδητοποιήσει η Πολιτεία ότι τόσο η σύγχρονη οργάνωση μιας αστυνομίας, όσο και το παρεχόμενο αστυνομικό έργο δεν μπορούν να αποτελούν προϊόντα αυτοσχεδιασμών και αποφάσεων που λαμβάνονται «στο πόδι». Επιβάλλεται η θέσπιση κριτηρίων εξειδίκευσης και παραμονής στην ίδια θέση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να σταματήσει η αιμορραγία του σώματος με την έξοδο των έμπειρων και ικανών στελεχών από τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής.

Είναι καιρός να τεθεί σε επιστημονική βάση η οργάνωση της αστυνομίας. Πρέπει να χρηματοδοτηθούν έρευνες για την Ελληνική Αστυνομία, τόσο για τα δικά της προβλήματα, όσο και για τα κοινωνικά προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει.

5 Βία - Αντιβία. Τα μέχρι σήμερα ληφθέντα μέτρα, όχι μόνο

δεν βοήθησαν στον περιορισμό του φαινομένου, αλλά απεναντίας πολλές φορές η νόμιμη αντιβία, που εκφράστηκε με τη δική μας συμμετοχή σαν μηχανισμού καταστολής, είχε τα εντελώς αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

– Η βία κατά των Αστυνομικών είναι βία κατά της Κοινωνίας.

– Οι όροι υγιεινής και ασφάλειας πρέπει να εφαρμοσθούν με ευθύνη της Πολιτείας και στο αστυνομικό προσωπικό σύμφωνα και με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, η διακομματική επιτροπή μπορεί να φέρει για συζήτηση οποιοδήποτε άλλο θέμα κριθεί σκόπιμο από τα συμμετέχοντα μέρη. Τα ζητήματα που σχετίζονται με το διεκδικητικό πλαίσιο της Ομοσπονδίας (μισθολόγιο, βαθμολόγιο, κρίσεις-προαγωγές, υγιεινή και ασφάλεια, θεσμοθέτηση συλλογικών διαπραγματεύσεων κ.λ.π.) είναι προφανές ότι πρέπει να συζητηθούν σε συνάρτηση με τις καινοτομίες που προτείνονται. Η αναβάθμιση του κύρους και του ρόλου της Αστυνομίας μέσα στην επιληνική κοινωνία μπορεί και πρέπει να προέλθει μόνο μέσα από το προσφερόμενο κοινωνικό της έργο και την αναγνώρισή του από τον κοινωνικό της περίγυρο.

Σ' αυτήν την προσπάθεια έχουμε να αντιπαλέψουμε την άποψη ότι ο Οργανισμός μας αποτελεί τον μηχανισμό καταστολής στα χέρια του εκάστοτε κρατούντος. Αυτή και μόνη η συμμετοχή μας σε ένα σύστημα καταστολής, σίγουρα προδιαθέτει αρνητικά την επιληνική κοινωνία απέναντι στην αστυνομία. Και είναι βασική απήθεια αυτή, για να δούμε μέσα απ' αυτήν, τι μπορούμε να κάνουμε σαν κοινωνία για να μεταβάλλουμε αυτόν τον μηχανισμό σε ένα πραγματικό φορέα εθνικής - κοινωνικής προσφοράς. Η μετατροπή του χαρακτήρα πειτούργιας της Ε.Λ.Α.Σ. μπορεί να προκύψει μόνο με τη θεσμοθέτηση κανόνων διαφανούς - δημοκρατικής πειτούργιας με την παράλληλη καθιέρωση πλαισίων - ορίων δράσης αυτής.

Πρέπει να κατανοήσουμε ένστολοι και μη ένστολοι πολίτες, μέλη αυτής της ίδιας κοινωνίας, ότι πέραν των απαιτήσεών μας για διεύρυνση δημοκρατικών - κοινωνικών και άλλων δικαιωμάτων μας, έχουμε και την ευθύνη και την υποχρέωση να σεβαστούμε προκαθορισμένους και προθεσμένους και με τη συμμετοχή όλων μας, νομικούς - θεσμικούς κανόνες κοινωνικής μας συμπεριφοράς. Διαφρετικά, ομοιογούμε ότι ο άκρατος κομματισμός και η συγκυριακή ομαδοποίηση, μας εμποδίζουν να δούμε τα συμφέροντά μας σαν κοινωνία.

Εν κατακλείδι, για την υλοποίηση των προτάσεων που προαναφέρονται, πάνω από όλα απαιτείται πολιτική βούληση και πρωτίστως πολιτικό θάρρος.-

60% υπέρ της κατάργησης του υπουργείου

Συμφωνείτε με την υπαγωγή της Αστυνομίας στο υπουργείο Εσωτερικών;

Ναι	60,37%	5455
Όχι	30,25%	2733
Δεν ξέρω / Δεν απαντώ	9,38%	848
Σύνολο		9036

Το γεγονός ότι η παρέμβαση της Ομοσπονδίας να ζητήσει τη σύσταση της διακομματικής επιτροπής, είχε τεράστια απήληση, αποδεικνύεται και από το ότι στον ιντερνετικό τόπο in.gr του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη έγινε για μερικές ημέρες μια σφυγμομέτρηση, ενώ δόθηκε η δυνατότητα σε όποιον ήθελε να διατυπώσει και την άποψή

Παίξτε μπάλα συνάδελφοι!

Η Πανεπλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων, αποφάσισε να υψώσει φωνή διαμαρτυρίας στις 23-5-2007, γιατί ο αστυνομικός στη χώρα μας έγινε ΣΤΟΧΟΣ.

Στόχος δολοφονικών επιθέσεων. Στόχος ύβρεων και αποδοκιμασιών. Στόχος της ποικιλόνυμης βίας. Στόχος διαστρεβλωμένων μηνυμάτων και θέσεών μας. Στόχος προπαγάνδας που τη μια μέρα τον θέλει πεινασμένο και την άλλη χορτάτο. Στόχος όλων εκείνων που τον θέλουν άλλοτε ράμπο κι άλλοτε «υπηρέτη», αλλά ποτέ επαγγελματία αστυνομικό με αξιοπρέπεια, που να μπορεί πραγματικά να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία και να προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες.

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, στο κάλεσμα που απέστειλε προσωπικά σε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες της Ομοσπονδία στις 16-5-2007, καπώντας τους να «πάιξουν μπάλα» με το δικό τους τρόπο, στο δικό τους γήπεδο, με τη δική τους ψυχή για τον δικό τους αγώνα.

«Ένας ΑΓΩΝΑΣ διαρκείας για μια καλύτερη Ελληνική Αστυνομία, όχι υπηρέτη των μεγαλόσχημων συμφερόντων και των πολιτικών σκοπιμοτήτων, αλλά πραγματικό φύλακα του πολίτη, στο πλευρό του πολίτη. Συναδέλφες και συναδέλφισσα,

Ως Ομοσπονδία έχουμε θέσεις και προτάσεις. Τις γνωρίζουν με το νι και με το σίγμα, αλλά περί άλλων τυρβάζουν γιατί προφανώς πέρα από τα κροκοδείπια δάκρυα, σε θέλουν ΣΤΟΧΟ, σάκο του μποξ για εκτόνωση και αδύναμο.

Γι' αυτό αρνούνται την προοπτική σου. Το

βαθμολόγιο έπρεπε να έχει εφαρμοστεί από 1/1/2007. Αγνοείται η τύχη του, ενώ από χθες στο ελληνικό κοινοβούλιο παρόμοιες ρυθμίσεις ψηφίζονται και καλώς, για τους συναδέλφους του Λιμενικού Σώματος με τους οποίους έχουμε δώσει κοινούς αγώνες!

Το μισθολόγιο συντάσσεται στο υπουργείο Εθνικής Αμύνης ερήμην μας και ευνοεί μόνο τους υψηλόβαθμους, ενώ την ίδια ώρα πληροφορούμαστε ότι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού αποπέμπει τους μετόχους αστυνομικούς, δημιουργώντας μείζον ζήτημα ιδιαίτερα σε αυτούς που με τα χρήματά τους και τις στερήσεις τους, έχτισαν πριν από χρόνια το Ταμείο.

Το χαμηλόβαθμο προσωπικό πρέπει προφανώς να είναι ευχαριστημένο με μισθούς 604 ευρώ (Β.Μ. Αστυφύλακα), κατώτερους

ακόμα και από αυτούς του ανειδίκευτου εργάτη (657 ευρώ), όταν αίτημά μας είναι η καθιέρωση νέου εισαγωγικού μισθού (1.250 ευρώ στον αστυφύλακα) για τη διαμόρφωση του μισθολογίου, η καταβολή επιδόματος 300 ευρώ σε όσους υπηρετούν σε μάχιμες - δυσμενείς υπηρεσίες κάτω από αντίστοιχες συνθήκες, η εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής και ασφάλειας, η επαγγελματική - ορθολογική κατανομή δύλης της αστυνομικής δύναμης, η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών κ.λπ.».



Χιλιάδες φυλλάδια διανεμήθηκαν σε πολίτες και φιλάθλους



Ο βουλευτής Φλώρινας του ΠΑΣΟΚ κ. Γ. Λιάνης εκφράζει τη συμπαράστασή του



Ιταλός Αστυνομικός που ήρθε στην Αθήνα για τα μέτρα, συγχαίρει το Δ. Κυριαζίδη μαζί με την πληροφορήθηκε γιατί διαδηλώνουμε



Καταπάτηση δικαιωμάτων

Με τον πλέον υπεύθυνο τρόπο η Ομοσπονδία είχε ζητήσει εγκαίρως από την Υπηρεσία άδειες εισόδου, προκειμένου να ασκήσει νόμιμα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Με έγγραφό της προς τον κ. ΓΑΔΑ, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το αίτημα υποβάλλεται «προκειμένου να παραβρεθούν εκπρόσωποί της στον αγωνιστικό χώρο για να εξάγουν ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες εργασίας των συναδέλφων τους που θα είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία. Το συνδικαλιστικό αυτό δικαίωμά μας δε θα ασκηθεί καταχρηστικά, ούτε η εκεί παρουσία μας θα δυσχεράνει το έργο των συναδέλφων». Αντί η διοίκηση να προστατέψει αναφαίρετα συνδικαλιστικά δικαιώματα, ζήτησε την παρέμβαση του εισαγγελέα...

Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας βάλλει κατά του συνδικαλισμού!

Κατά του συνδικαλισμού στα Σώματα Ασφαλείας τάχθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνης Καρπούζας, μιλώντας στο κοινοβούλιο κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για θέματα Λιμενικού Σώματος, ενώ απευθύνομενος στην Αξιωματική Αντιπολίτευση, είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ευρύτερη συναίνεση σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας της χώρας, στη συνέχεια υποστήριξε ότι «θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι σχέσεις μεταξύ πολιτείας, δηλαδή του εργοδότη και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας, δηλαδή των εργαζομένων και αντιστρόφως. Ο ένστολος συνδικαλισμός κατά τη γνώμη μου αποδεδειγμένα πειτούργησε αρνητικά, αποδυναμώνοντας τα ίδια τα Σώματα Ασφαλείας, απαξιώνοντάς τα στη συνείδηση του πασού και δημιουργώντας εντάσεις στο ίδιο το εσωτερικό των Σωμάτων».

Η Ηγεσία πήρε «άριστα» στην ...επιστράτευση!

Σε δημόσια καταγγελία των Ηγεσίων του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και της Ελληνικής Αστυνομίας προχώρησε η Ομοσπονδία για την ανιστόρητη απόφασή τους να ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΟΥΝ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ και ΑΝΑΙΤΙΟΛΟΓΗΤΑ, το σύνολο του αστυνομικού πρωταρχικού της Ελληνικής Αστυνομίας, με απότερο στόχο, όχι την εμφαμογή του σχεδίου ασφαλείας για το Champions League, όπως επικαιούνται, αλλά την κατασυκράτηση και την υπονόμευση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων του

Έλληνα Αστυνομικού, εισάγοντας την καινοφανή αντίθηψη ότι οι «υπηρεσιακοί αστυνομικοί» υπερασπίζονται την τιμή της Ελλάδας, σε αντίθεση με τους «συνδικαλιστές αστυνομικούς» που δήθεν την υπονομεύουν!

Η Πολιτεία, αντί να πάθει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του αναφαίρετου δικαιώματος των αστυνομικών να πραγματοποιήσουν την προγραμματισμένη και γνωστοποιημένη σε εκείνην από καιρό ένστολη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, έσπεισε να εκδώσει υπηρεσιακές

εγκυκλίους, αναγκάζοντας τη διοίκηση να ενημερώσει ενυπογράφως το αστυνομικό πρωταρχικό, ότι δεν θα επιτραπεί σε κανέναν «μη έχοντα εργασίαν» να πλησιάσει στο ΟΑΚΑ.

Και για να μην γίνει καμία παρανόηση από κανέναν και ειδικά από εκείνους που ανταποκρίνονται στο κάλεσμα της Ομοσπονδίας (κάνοντας χρήση της συνδικαλιστικής τους άδειας ή ακόμα και του επεύθερου τους χρόνου πρίν ή μετά την υπηρεσία τους για να 'ρθούν στην συγκέντρωση), εν είδει «αποφασίζομεν και διατάσσο-

μεν», απαγόρευσαν και τη χορήγηση των ημερήσιων αναπαύσεων ή άπλων αδειών, πλήρης όλως εξαιρετικών περιπτώσεων πλήρως αιτιολογημένων...

Επιπλέον, απειλήσαν με πειθαρχικές και ποινικές διώξεις τους «παραβάτες», γυρίζοντας το ρολόι της ιστορίας δεκαετίες πίσω, όταν ο αστυνομικός δεν τολμούσε καν να αναφέρει το παράπονό του, καθώς χουντικά διατάγματα και αναχρονιστικοί κανονισμοί τον είχαν αποκόψει από κάθε επεύθερη, ατομική και συλλογική δραστηριότητα.

Την ίδια ώρα σιώπησαν για την ά-

θηλια διοικητική μέριμνα και για το «τσουβάλιασμα» των συναδέλφων που κλήθηκαν από την επαρχία για να εφαρμόσουν τα προαναφερόμενα σχέδια, διαμένοντες σε πρόχειρους καταυλισμούς στον Άγιο Ανδρέα.

Κατά τα άλλα είμαστε υπερήφανοι διότι στη Μητρόπολη του Πολιτισμού, στη φιλόξενη Αθήνα μας, δικαιούνται όλοι να πανηγυρίζουν και να χαμογελούν, πλήν των ένστολων πολιτών αυτής της χώρας. Η πολιτεία δεν μας θέλει μόνο Στόχους, μας θέλει και βωβούς κομπάρους σε μια «καλοστημένη» παράσταση.

Κινδυνεύουν κατακτήσεις

Η Ομοσπονδία, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που δόθηκε εκτάκτως στα γραφεία το απόγευμα της 23-5-2007, «ευχαρίστησε» την πολιτική και φυσική μας ηγεσία διότι με τις αποφάσεις τους να θέσουν σε γενικευμένη επιφυλακή την Ελληνική Αστυνομία, μας υπενθύμισαν με τον καλύτερο τρόπο ότι η ηγεσία ποτέ δεν είδε με καλό μάτι τη λειτουργία του συνδικαλισμού στο χώρο μας.

Mας υπενθύμισαν επίσης και αυτό πρέπει να το βάλλουν καλά στο μυαλό τους οι νέοι συναδέλφοι, ότι η δημοκρατική κατάκτησή μας, η θεσμική πειτουργία της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης βάλλεται.

Δεν έχει προηγούμενο η προηγητική ακρόαση προεδρείου Ομοσπονδίας από εισαγγελικό πειτουργό και μάλιστα κατόπιν πιέσεων της αστυνομικής εξουσίας! Αν δεν υπερασπιστούμε σήμερα το αναφαίρετο δικαίωμά μας να συνδικαλίζομαστε και να διεκδικούμε ελεύθερα την επίλυση των προβλημάτων μας, αύριο θα είναι αργά.

Ήδη, αμφισβητούνται κατακτήσεις, όπως το δικαίωμά μας να ασκούμε κριτική στη διοίκηση για τις αποφάσεις της (καταστρατήγηση του χρόνου εργασίας των συναδέλφων κ.π.π.).

Η προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας τέθηκε υπό απαγόρευση είτε υπό την επίκληση κινδύνων, που σκόπιμα διογκώνονται και υπερπροβάλλονται, είτε με το αιστείο επιχείρημα ότι θα εκθέσουμε την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.

Ποτέ δεν είπαμε ότι θα απεργήσουμε στον τελικό.

Ποτέ δεν είπαμε ότι θα τινάξουμε τα μέτρα ασφαλείας στον αέρα.

Ανακοινώσαμε ότι αν η κυβέρνηση δεν δώσει σαφείς απαντήσεις και με χρονοδιάγραμμα επίλισης, στα προβλήματά μας, τότε μας αναγκάζει να διαμαρτυρηθούμε δημόσια στο κορυφαίο αυτό γεγονός. Διότι η βία κατά των αστυνομικών στρέφεται κατά των πολιτών. Δεν χρεωνόμαστε εμείς την αντιδημοκρατική εκτροπή της ηγεσίας με τις καταπτυστες εγκυκλίους, τις

μεθοδεύσεις και τις ανακλήσεις ρεπό και αδειών. Αντί να ανταποκριθούν στο διάπλωμα για την ικανοποίηση υπερώριμων αιτημάτων καταβλήθηκε από την άπλη πλευρά συστηματική προσπάθεια για την τρομοκράτηση των συναδέλφων με στόχο την εξουδετέρωση κάθε σκέψης για την πραγματοποίηση μιας προγραμματισμένης από καιρό ειρηνικής εκδήλωσης διαμαρτυρίας.

Είναι σαφές ότι αυτόν τον αντιδημοκρατικό κατήφορο, τον χρεώνονται προσωπικά εκείνοι που πρωταγωνίστησαν στη ληήση των κατάπτυστων αποφάσεων.

«Χειροπέδες» στη πειτουργία μας
Οι εκ των υστέρων δικαιολογίες της ηγεσίας ότι δήθεν δεν απαγορεύτηκε η

To έγγραφο
πρόκλησης
της ΓΑΔΑ



διαμαρτυρία, ότι δεν υπάρχει επιστράτευση και ότι δεν υπήρξε προσπάθεια παρεμπόδισης της προσέλευσης των συναδέλφων, εκθέτουν την ίδια και είναι ληστηρό. Έφτασαν στο σημείο να στείλουν στην έδρα της Ομοσπονδίας πρόσκληση να επισκεφθεί τον Προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών κ. Παναγιώτη Πούλιο, χωρίς ο ίδιος όπως δηλώθηκε εκ μέρους

του στον πρόεδρο Δημήτρη Κυριαζή, παρουσία του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας κ. Χάρη Μπουκουβάλα και των εκπροσώπων της ΓΣΕΕ κ. Στάθη Ανέστη, Χρήστο Νικοποτσόπουλο και της ΑΔΕΔΥ κ. Ηλία Δόλγιφα να το έχει επιδιώξει, καθώς θεωρεί αδιανόητη οποιαδήποτε παρέμβαση της Εισαγγελίας στις συνδικαλιστικές πειτουργίες.



Στημέντη από τις συναντήσεις του προεδρείου της Ομοσπονδίας μας με τον δήμαρχο Αμαρουσίου κ. Γιώργο Πατούλη και τον πρόεδρο της ΕΠΟ κ. Βασιλη Γκαγκάτση. Με την μακρά συνδικαλιστική του εμπειρία ο κ. Πατούλης εξέφρασε τη συμπαράστασή του στον αγώνα της Ομοσπονδίας και απήγινε προς την κυβέρνηση δημόσια έκκληση, έστω την τελευταία στημένη «να τείνει ευήκοον ού» και να δώσει λύση. Ο κ. Γκαγκάτσης από την πλευρά του στάθηκε αλληλέγγυος στα αιτήματά μας και άκουσε με προσοχή τον προβληματισμό της Ομοσπονδίας, η οποία τόνισε ότι αν και η ομαλή διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα είναι δεδομένη, η πραγματισμένη για την ίδια ημέρα ένστολη πανελλαδική διαμαρτυρία, θα πραγματοποιηθεί επειδή η κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν έχει ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της.

Πέντε - μηδέν ο αγώνας μας.

Να γιατί πρέπει όλοι να είμαστε ικανοποιημένοι.
Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος!



Μας κατηγόρησαν ότι «η ΠΟΑΣΥ έβαλε αυτογκόλ» ή ότι «ανέστειλε τις κινητοποιήσεις». Κι αυτό όταν όλη η Ελλάδα, είδε τα πανό (ακόμα παραμένουν σε μερικά σημεία), είδε τις διαμαρτυρίες μας στο Διεθνές Αεροδρόμιο, στο Παναθηναϊκό Στάδιο και σεβάστηκε το γεγονός ότι επισκεφθήκαμε και τα Αστυνομικά Τμήματα που δέχτηκαν τις άνανδρες επιθέσεις και μοιράσαμε κι εκεί φυλλάδια σε συναδέλφους και περιοίκους.

Tουλάχιστον «πέντε γκόλ» θα μπορούσε να διεκδικήσει η Ομοσπονδία σ' αυτό το «επικοινωνιακό παιγνίδι», όπως το χαρακτήρισαν κάποιοι, αν και για μας ήταν μια ουσιαστική πρωτοβουλία με ιδιάίτερα θετικά αποτελέσματα. Βεβαίως δεν πετύχαμε την απόσπαση των υπογραφών των αρμόδιων υπουργών στα νομοσχέδια που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση στο αστυνομικό προσωπικό. Δεν είχαμε αυτοπάτες ότι θα καλούσε κάποιος υπουργός αφέσως το προεδρείο για να λυθούν ως δια μογείας όλα τα ζητήματα, αλλά το μήνυμά τους το πήραν. Η Ομοσπονδία, λοιπόν, για να τα συνοψίζουμε, πέτυχε:

1 Την **παρέμβαση** (πράγμα σπάνιο για εσωτερικά ζητήματα από το εξωτερικό) του πρωθυπουργού κ. **Κώστα Καραμανλή**, ο οποίος γνωρίζει ότι πλησιάζουν τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και οι υπουργοί του δεν έχουν άλλα περιθώρια αναβολών.

2 Την **παρέμβαση 18 βουλευτών** του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ζήτησαν να γίνει συζήτηση για την αστυνομία, πριν αρχίσει στη βουλή, η συζήτηση για το νομοσχέδιο της αγροφυλακής. Δηλώσεις συμπαράστασης έγιναν και από βουλευτές του ΚΚΕ και του Συνασπισμού.



3 Την **προβολή των αιτημάτων** για το νέο μισθολόγιο, το βαθμολόγιο κλπ., που δεν έχουν ικανοποιηθεί και τη δημόσια έκκληση έγκριτων δημοσιογράφων και αναλυτών, προς την κυβέρνηση να ασχοληθεί σοβαρά με την Ελληνική Αστυνομία.

4 Την «έκθεση» της **Ηγεσίας**, ο ρόλος της οποίας αποκαλύφθηκε σε όλο του το μεγαλείο. Με αντιδημοκρατικές εγκυλίους, εισαγγελικές απειλές και απαγορεύσεις θα μείνει στην ιστορία για τις αντισυνδικαλιστικές της αποφάσεις. Συνδικαλισμός «διά της ηγεσίας» και πολύ περισσότερο με την ηγεσία, δεν νοείται!

5 Την **επιβεβαίωση της δυναμικής του συνδικαλιστικού μας κινήματος**, παρά τα εσωτερικά του προβλήματα. Η Ομοσπονδία,



διαπιστώνοντας τον αντιδημοκρατικό κατήφορο της Ηγεσίας, άλλαξε τα σχέδια για τις κινητοποιήσεις και έκανε ό,τι ήταν εφικτό. Από νωρίς τα ξημερώματα της Τετάρτης, ξεδίπλωσε το πρόγραμμά της, ενώ εκείνοι που συνήθως διψούν για «σεξ, αίμα και σπέρμα» και πρωτοστατούν στην κατασυκοφάντηση των αγώνων των εργαζομένων, επεδίωκαν να μας δουν στο ΟΑΚΑ. Ανέμεναν συγκρούσεις των συνδικαλιστών με τους συναδέλφους τους. Όχι για να πουν και να δείξουν την αλήθεια, αλλά για να μας συκοφαντήσουν. Για να πουν ότι θέλαμε να ρεζλέψουμε τη χώρα... Η Ομοσπονδία με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τους διέψευσε για άλλη μια φορά. Ας πρόσεχαν.



Πάνω αριστερά, ο αντιπρόσεδρος των Οργανισμού Πολιτικών Μηχανικών Αιθονανίας κ. Βισέντας Στράγκης και Ιταλοί αστυνομικοί με τους διαδηλωτές.





Ο αγώνας συνεχίζεται!

Πολιτηρώθηκαν το απόγευμα της συναδέλφους εκείνους που κατάφεραν την Τρίτη 23 Μαΐου 2007 οι διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας, κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες και παρά τις πρωτοφανείς ενέργειες της ποδοτελτίκης και φυσικής ηγεσίας να θέσουν υπό αμφισβήτηση τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και να αποτρέψουν τις εκδηλώσεις στο σύνολό τους. Δεν τα κατάφεραν, όμως, οι μεθοδεύσεις έπεσαν στο κενό και το μήνυμα που εξέπεμψε η Ομοσπονδία με σοβαρότητα και υπευθυνότητα «βρήκε» το στόχο του!

Τα οξυμένα προβλήματά μας παραμένουν, ο αγώνας συνεχίζεται, η σημαία δεν υποστέλλεται μέχρι τελικής δικαίωσης.

Η Ομοσπονδία ευχαριστεί τους

τελικά να φτάσουν στην Αθήνα από όλη τη χώρα, και να δώσουν με τα πανό και τη διανομή ξενόγλωσσων φυλλαδίων το δικό τους στίγμα. Συγκεντρώσεις, ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας και στο Παναθηναϊκό στάδιο, ενώ συνάδελφοι επισκέφθηκαν τα αστυνομικά τμήματα Εξαρχείων και Νέας Ιωνίας, τα οποία πρόσφατα δέχτηκαν άνανδρες επιθέσεις και μοίρασαν φυλλάδια στους περιοίκους, οι οποίοι κινδύνευσαν μαζί με τους συναδέλφους μας. Επίσης, πανό τοποθετήθηκαν από το πρώι σε πεζογέφυρες και ανισόπεδους κόμβους, φυλλάδια διανεμήθηκαν σε χιλιάδες πολίτες, οι οποίοι στο σύνολό τους δέχτηκαν με κατανόηση τη μορφή της κινητοποίησης και συμμερίστηκαν το δίκαιο του αγώνα μας.

Θα υπάρξει συνέχεια

Η Ομοσπονδία, επίσης, παρά τις παραφωνίες και τις προσπάθειες ορισμένων να διαστρεβλώσουν τις θέσεις της, αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει το σύνολο των λειτουργών του Τύπου διότι το τελευταίο διήμερο ανέδειξαν τη διαμαρτυρία μας. Μπορεί να μην έχουν γίνει σε βάθος αναπλύσεις για τα αιτήματά μας, θέλουμε όμως να υπενθυμίσουμε σε όλους, ότι έχει ήδη ξεκινήσει μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας, η εξέταση από τη διαικοματική επιτροπή των προβλημάτων, του ρόλου και των νέων υποχρεώσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Θα έχουμε επομένως τη δυνατότητα να αναφερθούμε ευχερέστερα και σε αυτά τα ζητήματα.



Απαλλάσσονται λόγω...
σκοπιμοτήων και όχι
λόγω βλακείας, όπως
έγραψε κάποιος απ'

αυτούς για την
Ομοσπονδία μας. Κάποιοι
φρόντισαν από τον

Απρίλιο να καλλιεργήσουν
ένα κλίμα τρομοκρατίας,

με τους χιλιάδες δήθεν εισβολείς χούλιγκανς. (Ξεκίνησαν από 40.000, έπεισαν στους 20.000, μετά στους δυο τρεις χιλιάδες, τελικά πόσοι ήρθαν, πέντε, δέκα, είκοσι, εκατό άπομα; Δεν θα πληροφορήσετε τους αναγνώστες σας;) Το έκαναν για να δικαιολογήσουν την αναγκαιότητα των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας και φυσικά τα λεφτά που θα πληρώσει ο φορολογούμενος πολίτης, εμείς όλοι, για τα ...χρωμοσφαιρίδια.

Κάποιοι άλλοι δεν αρκέστηκαν σε αυτά. Με κρίσεις και επικρίσεις (δικαίωμά τους) κατασυκοφάντησαν την Ομοσπονδία και προσωπικά την πρόεδρο της Δημήτρη Κυριαζήδη.

Ας ακούσουμε τους αστυνομικούς

Παρά τις όποιες αντιρρήσεις υπάρχουν, και παρά τις υπερβολές που υπήρξαν στο παρελθόν, πρέπει να σημειώσουμε ότι το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών άρχισε να επιδεικνύει μια αξιοπρόσεκτη ωριμότητα.

Κυρίαρχο αίτημα πλέον των οργανώσεων τους είναι η αποσαφήνιση του ρόλου της αστυνομίας σε μια σύγχρονη κοινωνία.

Το ερώτημα, που από την μεταπολίτευση και μετά δεν έχει απαντηθεί, είναι απλό: «ποια αστυνομία θέλουμε;»

Η απάντηση είναι επιτακτική ανάγκη διότι η ΕΛ.Α.Σ. κατηγορείται και για το έπλειμμα αστυνόμευσης απλά και για



Του Πάσοχου
Μανδραβέλη

Η «Νέα Αστυνομία», αντί άλλης απάντησης τους αφιερώνει το άρθρο ενός εξαίρετου συναδέλφου τους, του κ. Πάσοχου Μανδραβέλη (βλέπε σε άλλη σημερινή), που δημοσιεύθηκε στον «Ελεύθερο Τύπο» της 13ης Μαΐου 2007.



(Το σκίτσο, από το Βήμα της Κυριακής, 27-5-2007)

υπεραστυνόμευση. Πολλές φορές, ταυτόχρονα. Το αίτημα των συνδικαλιστικών οργανώσεων για μια σοβαρή συζήτηση στη Βουλή, δεν είναι απλώς δίκαιο. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο για μια κοινωνία που θέλει δημοκρατία, ασφάλεια, και κοινωνική ειρήνη.

Από την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα θα παραχθούν και οι επιμέρους στρατηγικές για την δημόσια ασφάλεια. Όχι μόνο σε επίπεδο μεθόδων που χρησιμοποιεί ή δεν χρησιμοποιεί η ΕΛΑΣ. Κυρίως θα ξεκαθαριστεί η δουλειά του αστυνομικού. Σήμερα η χώρα μας έχει αναδογικά τον μεγαλύτερο αριθμό αστυνομικών στην Ευρώπη και αστυνομικό δεν βλέπει ο πολίτης. (...)

Ας ακούσουμε λοιπόν τους αστυνομικούς. Είναι χρήσιμοι ακόμη και να υπενθυμίζουν αραχνιασμένες υποσχέσεις. Είναι εκπληκτικό, αλλά εκπεφρασμένη θέση όλων των κομμάτων είναι η κατάργηση του μοναδικού στον δυτικό κόσμο υπουργείου Δημόσιας Τάξης, αλλά κανείς δε το υποποιεί. Μας το θύμισε κι αυτό η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων και ο επιληγνικός πλαός απλώς περιμένει την υλοποίηση μιας κοινά από τα κόμματα αποδεκτής πρότασης.



ΕΥΤΡΑΠΕΛΑ

Απαλλάσσονται...

«Εάν δεν είχαν προ καιρού υπερβεί τα όρια της σοβαρότητας οι της ΠΟΑΣΥ, σήμερα θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για υπέρβαση των ορίων της κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας μας! Δεν μπορεί κανείς να σκεφθεί κάτι διαφορετικό, διαβάζοντας τις προτάσεις τους για εκλογή Αρχηγού της ΕΛ.Α.Σ. από διακομματική επιτροπή για παράδειγμα!!!»

Θάνος Σωτήρης (Αυριανή, 13-5-2007)

Χαριστική βολή...

«Οι συνδικαλιστές έδωσαν τη χαριστική βολή στην πειθαρχία, που οδήγησε στην ανευθυνότητα και τα αποτελέσματα τα βλέπουμε, να εξευτελίζονται αστυνομικοί, να παρακαλούν τους τρομοκράτες να τους επιστρέψουν το όπλο για να μην τιμωρηθούν». Μάκης Κουρής (Παρόν, 13-5-2007)

Το χάλι...

«Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα σας γράφω για το χάλι της αστυνομίας και τις ευθύνες των συνδικαλιστών. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα επισημαίνω στον Βύρωνα ότι την κύρια ευθύνη για την κατάσταση του Σώματος τη φέρουν οι συνδικαλιστές». Ανώνυμος (Χώρα, 14-5-2007)

Ο ...κούκος

«Ξέσπασμα προς τους δημοσιογράφους, επειδή τονίζουν τα λάθη στα οποία υποπίπτει διαφάνως η ΠΟΑΣΥ, έκανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Δημήτρης Κυριαζήδης. (...). Παράλληλα ετοιμάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένστολη διαμαρτυρία στο Ολυμπιακό Στάδιο, κάτι το οποίο αν γίνει, σίγουρα θα συμμετέχουν ...τρεις κι κούκος, αφού όλοι οι αστυνομικοί -μέλη της ΠΟΑΣΥ θα βρίσκονται στα μέτρα τάξης, ενώ μόνο το προεδρείο της Ομοσπονδίας θα είναι στο δρόμο αφού εξαιτίας της συνδικαλιστικής άδειάς του, δεν εμφανίζεται στην υπηρεσία του». Νίκος Γαλάνης (Ελεύθερος, 17-5-2007)

Συμπαράσταση...

«Οι συνδικαλιστές δεν έχουν πλέον τη συμπαράσταση της ελληνικής κοινωνίας. Ο συνδικαλισμός δεν διαφέρει σε τίποτα από τον συνδικαλισμό των άλλων επαγγελματικών κλάδων και οργανώσεων». Γ. Ζερβός (Ελεύθερος, 22-5-2007)

Έχουν ικανοποιηθεί...

«Συνδικαλιστές της ΠΟΑΣΥ κάνουν ότι περνά από το χέρι τους για να ρεζιλέψουν διεθνώς τη χώρα μας και να επισκιάσουν τις άριστες προετοιμασίες του υπουργείου Δημόσιας Τάξης. (...). Παρόλο που όπως είχε τονιστεί και από τον κ. Πολύδωρα η πλειοψηφία των αιτημάτων των αστυνομικών έχουν ικανοποιηθεί, ενώ όσα απομένουν βρίσκονται στην τελική ευθεία, ο κ. Κυριαζήδης για ...άγνωστο λόγο επιμένει στις κινητοποιήσεις». Νίκος Γαλάνης (Ελεύθερος, 22-5-2007)

Συνδικαλιστάδες...

«Νισάφι στην τρέλα σας, συνδικαλιστάδες της Αστυνομίας. (...). και ενώ λοιπόν τα πάντα είναι έτοιμα και σωστά οργανωμένα, ξαφνικά ξύπνησε οολέθριος εργατοπατερισμός της γνωστής παρέας της Αστυνομίας και εξήγγειλαν:

-Θα διαδηλώσουμε και μέσα στο Στάδιο. Με πλακάτ και με πανό!...).

Ανώνυμος (Αδέσμευτος Τύπος, 23-5-2007)

Απαράδεκτο να επικρίνουν την ηγεσία...

«Είναι απαράδεκτο οι συνδικαλιστές αστυνομικοί να φθάνουν στο σημείο να επικρίνουν την πολιτική και φυσική ηγεσία τους γιατί ανακάλεσε τις άδειες και τα ρεπό, ώστε να ανταπεξέλθει η χώρα στο μεγαλύτερο μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες στοίχημά της στο θέμα της ασφάλειας». (...) ακόμα χειρότερα; Το περέργο σύνθημά τους «Ασφαλής αστυνομικός, ασφαλείς πολίτες» που πρόβαλαν συμπυκνώνοντας έτσι τα ... αιτήματά τους, αποπνέουν μια γραφειοκρατία, δημοσιοϋπαλλήλικη νοοτροπία, που δεν συνάδει με το λειτούργημά τους». (...) «...εξέθεσε μόνο τους συνδικαλιστές αφού, όπως ομολόγησε ο κ. Κυριαζήδης, οι αστυνομικοί δεν ανταποκρίθηκαν στην κινητοποίηση, αποδοκιμάζοντας εμμέσως την απόφαση της συνδικαλιστικής ηγεσίας τους».

Ανώνυμος (Βραδυνή, 24-5-2007)



Μπορούμε να ζητούμε ευθύνες από τους Έλληνες Αστυνομικούς;

Προ οπίγων εβδομάδων, ο γράφων είχε παραθέσει του πλόγους για τους οποίους η ΕΛ.ΑΣ. δεν είναι προετοιμασμένη για τις σύγχρονες μορφές και μεθόδους εγκληματικότητας.

Είχε τότε επισημανθεί πως είναι ζήτημα χρόνου να ξαναζήσουμε μια ακόμα «μάύρη μέρα» για την ΕΛ.ΑΣ. με δεδομένο πως η πολιτική ηγεσία περιοριζόταν σε στομφώδεις ανακοινώσεις, άνευ ουσίας, κοινώς πομφόδησες. Κανείς όμως δε περίμενε πως πίγες μόνο μέρες αργότερα αυτές οι θέσεις θα έβρισκαν την απόλυτη δικαίωσή τους στο περιστατικό που έλαβε χώρα έξωθεν της οικίας του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

Πολλά γράφτηκαν αυτές τις μέρες σχετικά με τους πλόγους που μας οδήγησαν σε ένα ακόμα ατυχές (;) περιστατικό που εκθέτει την Αστυνομία. Έλλειψη τεχνικού εξοπλισμού (απεξίσφαιρα κουβούκλια για τις σκοπιές, κάμερες παρακολούθησης κλπ.), απουσία ελέγχου των φρουρών από ανωτέρους και πολλοί άλλοι γνωστοί και χιλιοεπωμένοι παράγοντες. Χωρίς να αμφισβητείται η αξία όλων αυτών των επισημάνσεων, πρέπει να σημειωθεί πως κινούνται στην περιφέρεια και όχι στο επίκεντρο που προβλήματος. Ποιο είναι αυτό? Μα, ποιο άλλο από το Μέγα πρόβλημα που ταλανίζει την χώρα μας σε όλες τις εκφάνσεις του ιδιωτικού και δημοσίου βίου της, το θέμα της νοοτροπίας.

Για να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν αναφερόμαστε σε έννοιες όπως «επαγγελματισμός», κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί ένα περιστατικό που έζησε ο γράφων κατά τη διάρκεια των σπουδών του στις Η.Π.Α. Βρισκόμουν σε κατάστημα τύπου «μίνι μάρκετ» κάνοντας τα ψώνια της εβδομάδας. Καθώς περπατούσα στους διαδρόμους επιλέγοντας προϊόντα, παρατήρησα έναν νεαρό άνδρα ο οποίος επιδιόρθωσε σε αυτό που στην διεθνή εγκληματολογία ονομάζεται «shop lifting», δηλαδή κλοπή από τα ράφια του καταστήματος. Στρέφοντας το βλέμμα μου στο ταμείο, παρατήρησα έναν ένστολο ο οποίος είχε εισέλθει τυχαία στο κατάστημα για να αγοράσει καφέ. Την στιγμή εκείνη, ο αστυνομικός μιλούσε με πολλές διαχύσεις στην κοπέλα που βρισκόταν στο ταμείο. Ήταν ξεκάθαρο πως την φιλέρταρε. Αμέσως (σκεπτόμενος...Ελληνικά) είπα μέσα μου «να που συμβαίνουν παντού αυτά! Σιγά να μην δώσει σημασία σε κάποιον που παρανοεί.» Δευτερόπεπτα αργότερα, διαψεύσθηκα πανηγυρικά. Ο δράστης, νιώθοντας πως κανείς δεν ασχολείται, προσπάθησε ήρεμα και φυσιολογικά να εξέπλει του καταστήματος. Ο αστυνομικός που μέχρι εκείνη την ώρα φαινόταν να μην είχε αντιληφθεί τίποτα, με μια αστραπαία κίνηση τον έριξε στο έδαφος και του πέρασε χειροπέδες. Εντυπωσιασμένος από το συμβάν



Του Κωνσταντίνου Δούβλη,
Εγκληματολόγου



και μόλις τον παρέδωσε στο περιπολικό που στο μεταξύ είχε καλέσει, τον ρώτησα πως τον

αντιτίθηκε. «Ήταν φανερό πως πρόσεχες την κοπέλα και μόνον αυτή. Φιλέρταρες μαζί της!» του είπα με έκπληξη. «Και λοιπόν; Ακόμα και όταν φιλέρτάρω, ακόμα και όταν τρώω, ακόμα και όταν βλέπω τηγεόραση, εξαικονουθώ να είμαι ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ!», ήταν η αποστομωτική του απάντηση...

Η στολή

Το παραπάνω περιστατικό έχει διδακτική αξία και καταδεικνύει με τον πιο κατηγορηματικό αλλά και σύναμμα θηλιβερό τρόπο, το χάσμα νοοτροπίας που μας χωρίζει από τους προηγμένους και παραγωγικούς λαούς της Δύσης. Ο δυτικός αστυνομικός μεταμορφώνεται όταν βάζει την στολή. Τα προβλήματα, οι ανησυχίες και οι κακές πτυχές του χαρακτήρα του μπαίνουν στο περιθώριο και δίνουν την θέση τους στον «κουβαλά» τις αξίες και την αγωγή που έχει

Νοοτροπία

Ηνοοτροπία και ο ψυχισμός είναι δυο στοιχεία που αποκτώνται κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς κοινωνικοποίησης που λαμβάνει χώρα σε μικρή ηλικία. Κύριοι παράγοντες διαμόρφωσής τους είναι ο Θεσμός της οικογένειας, το φιλικό περιβάλλον και το σχολείο. Είναι δεδομένο λοιπόν πως οι αστυνομικοί εισέρχονται στο Σώμα με ήδη διαμόρφωμένες προσωπικότητες. Εν οπίγοις, ο καθένας και δίνουν την θέση τους στον «κουβαλά» τις αξίες και την αγωγή που έχει

Ο Έλλην αστυνομικός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρακμάζουσας Ελληνικής κούλτουρας και πραγματικότητας. Ελληνικής κουλτούρας και πραγματικότητας. Με περισσότερη υποκρισία σοκαριζόμαστε δήθεν όταν τον βλέπουμε να προσκρούει στους υφάλους της καθημερινότητας που ταλανίζουν όλους μας καθημερινά. Κι όμως, ως κάτοικος της δύσμοιρης αυτής χώρας δοκιμάζεται και αυτός από μια υπηρεσία που τον πληγώνει καθημερινά, εκθέτοντάς τον σε κινδύνους χωρίς σοβαρή εκπαίδευση. Ζητώντας του να σεβαστεί τον όρκο του αλλά αρνούμενη να τον προστατεύει από τους κινδύνους του επαγγέλματος. Απαιτώντας επαγγελματισμό, όταν τον αντιμετωπίζει με κυνισμό. Ζητώντας ευθύνες ενώ τον αντιμετωπίζει ως αναδιώσιμο «είδος»...

Κάποια στιγμή η πολιτεία θα φιλοτιμηθεί να προμηθευτεί απεξίσφαιρες σκοπιές που προφυλάσσουν από την απειλή των κακοποιών. Αναφωτιέμαι αν θα προμηθευτεί ποτέ «απεξίσφαιρο υπίκιο» που να προστατεύει απ' την απάθεια, τον κυνισμό και την απαξίωση που η ίδια η κοινωνία έχει φροντίσει να περάσει ως κοινωνικό μήνυμα...

πλάβει απ' το σπίτι του. Το ανησυχητικό είναι πως τα νέα παιδία, οι Δόκιμοι της αστυνομίας, ενώ θα έπρεπε να διακατέχονται από έναν ενθουσιασμό, ακόμα και από έναν καπλώς εννοούμενο ρομαντισμό για προσφορά στο κοινωνικό σύνοπλο, αντιθέτως εμφανίζουν συμπτώματα κυνισμού ακόμα και στο πρώτο έτος της φοιτήσεως των. Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ένα ακόμα παράδειγμα απ' την εμπειρία του γράφοντος ως επισκέπτου καθηγητού προ ετών στις Σχολές της ΕΛ.ΑΣ. Σε ερώτηση προς νεαρό Δόκιμο για το ποια υπηρεσία του αρέσει και θα ήθελε να υπηρετήσει, εδόθη η κυνική απάντηση «κάπου όπου δε θα έχω επαφές με πολίτες!» Στην παρατήρηση μου πως αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αποστολή της αστυνομίας που είναι η εξυπηρέτηση και η προστασία των πολιτών, εισέπραξα μεγαλύτερη δύση κυνισμού: «όποιος έρχεται σε επαφή με πολίτες και κανείς δουλειά, θα καταπήξει στη φυλακή!»

Ιδού λοιπόν η πηγή του προβλήματος! Δόκιμοι Αστυνομικοί, παιδιά της μέσης Ελληνικής οικογένειας με δηλητηριασμένες και αιλποιωμένες από τον κυνισμό ψυχές! Νεαρά άτομα που είναι μποδιασμένα με την κακή δημοσιο-υπαλληλική νοοτροπία πριν καν εισέλθουν επισήμως στο Σώμα! Πώς περιμένουμε από αυτούς να φερθούν επαγγελματικά και ευσυνείδητα; Πώς προσδοκούμε να διακατέχονται από υψηλά ιδεώδη και να είναι αφοσιωμένοι στην υπηρεσία του πολίτη, όταν ως κοινωνία έχουμε κάνει τα πάντα για να τους αφαιρέσουμε κάθε διάθεση για προσφορά; Όταν απ' τα σχολικά τους χρόνια ακόμα μαθαίνουν πως η προσφορά και η αυτοθυσία είναι ταυτόσημες με την γνωστή πλέξη που ξεκινά από «μ», είναι όχι μόνο ανεδαφικό αιλπά και άδικο να έχουμε απαιτήσεις. Έχουμε σπείρει ανέμους υιοθετώντας την «υποκουπούρα του φραπέ», θερίζουμε θύελλες με την «υποκουπούρα του κινητού».

ΟΈλλην αστυνομικός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρακμάζουσας Ελληνικής κούλτουρας και πραγματικότητας. Με περισσότερη υποκρισία σοκαριζόμαστε δήθεν όταν τον βλέπουμε να προσκρούει στους υφάλους της καθημερινότητας που ταλανίζουν όλους μας καθημερινά. Κι όμως, ως κάτοικος της δύσμοιρης αυτής χώρας δοκιμάζεται και αυτός από μια υπηρεσία που τον πληγώνει καθημερινά, εκθέτοντάς τον σε κινδύνους χωρίς σοβαρή εκπαίδευση. Ζητώντας του να σεβαστεί τον όρκο του αλλά αρνούμενη να τον προστατεύει από τους κινδύνους του επαγγέλματος. Απαιτώντας επαγγελματισμό, όταν τον αντιμετωπίζει με κυνισμό. Ζητώντας ευθύνες ενώ τον αντιμετωπίζει ως αναδιώσιμο «είδος»...

Κάποια στιγμή η πολιτεία θα φιλοτιμηθεί να προμηθευτεί απεξίσφαιρες σκοπιές που προφυλάσσουν από την απειλή των κακοποιών. Αναφωτιέμαι αν θα προμηθευτεί ποτέ «απεξίσφαιρο υπίκιο» που να προστατεύει απ' την απάθεια, τον κυνισμό και την απαξίωση που η ίδια η κοινωνία έχει φροντίσει να περάσει ως κοινωνικό μήνυμα...

Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλους εκείνους που ανακάλυψαν εν έτει 2007 τις ... βλαπτικές επιπτώσεις του συνδικαλισμού στην Αστυνομία!

Η ΠΟΑΣΥ μπορεί να πρωτοστατήσει στη δημιουργία ενός κοινού σχεδίου δράσης για όλους τους αστυνομικούς της Ευρώπης

Η «Νέα Αστυνομία» παρουσιάζει το δεύτερο μέρος του προσυνεδριακού υλικού ενόψει του συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών (EuroCOP) το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες αρχές Νοεμβρίου 2007.

Η Ομοσπονδία μας, όπως δήλωσε πρόσφατα ο Δημήτρης Κυριαζίδης στο έντυπο της EuroCOP

μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις εξεπλίξεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ομοσπονδία μας μπορεί να πρωτοστατήσει στην δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας, ενός σχεδίου δράσης για την διεκδίκηση κοινών αιτημάτων για τους μισθούς, τις συνθήκες εργασίας, το ρόλο και το μέλλον των αστυνομικών υπηρεσιών, τις σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες κ.ππ..

Το Νοέμβριο το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Αστυνομικών. Η «Νέα Αστυνομία» παρουσιάζει ενδιαφέρον προσυνεδριακό υλικό

Η EuroCOP απαιτεί συμμετοχή στις δομές πλήψης των αποφάσεων

Η Ευρώπη χρειάζεται επειγόντως ένα κοινό όραμα για μια επαγγελματική αστυνομία στην υπηρεσία των πολιτών

Η δημιουργία της κοινής εσωτερικής αγοράς έχει παράσχει στους πολίτες της Ευρώπης το πλεονέκτημα της εμπεύθερης μετακίνησης, χωρίς τον περιορισμό των εθνικών συνόρων μεταξύ των κράτη μελών και - ακόμα και πέραν αυτής - μεταξύ των κρατών μελών της Schengen.

Προκειμένου να αποτραπεί η κακή χρήση αυτής της επευθερίας από τα άτομα και τις οργανώσεις με εγκληματικές προθέσεις, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου μπορούν επίσης να εργάζονται κι εκτός εθνικών συνόρων.

Η εσωτερική ασφάλεια σε μια Ευρώπη όπου πρόσωπα και αγάθα διακινούνται επεύθερα δεν μπορεί πλέον να ορίζεται σε εθνικό επίπεδο.

Ως εκ τούτου, η EuroCOP απαιτεί τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής αντίληψης της εσωτερικής ασφάλειας.

Ο διάλογος για την εσωτερική ασφάλεια στην Ευρώπη δεν πρέπει να περιοριστεί στην προστασία των εξωτερικών συνόρων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ακόμη και η σχέση αυτών των περιφερειακών οργάνων

αστυνομική συνεργασία προκειμένου να υποστηρίξουν αποτελεσματικά το καθημερινό τους έργο και να καλύψουν τις πρακτικές τους ανάγκες.

Σαφείς δομές για τη συμμετοχή

Το πρόγραμμα της Χάγης που υιοθετήθηκε από την ΕΕ το 2004, περιγράφει μία φιλόδοξη ημερήσια διάταξη που εστιάζει συγκεκριμένα στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρησιακής αστυνομικής συνεργασίας.

Με το ευρωπαϊκό Γραφείο Συνόρων, Frontex και την Ευρωπαϊκή Αστυνομική Ακαδημία, CEPOL, δύο νέες υπηρεσίες θα συμπληρώσουν το έργο της Europol. Δεν προβλέπεται όμως ακόμη μια περιεκτική έννοια της εσωτερικής ασφάλειας για την Ευρώπη.

Από την πλευρά των επαγγελματιών (εργαζομένων) πολλά θέματα παραμένουν θολά και ασαφή. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει κανένας κατάλογος των υπαρχόντων κοινών αστυνομικών τμημάτων κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ακόμη και η σχέση αυτών

υπαλλήλων - συνδέσμων και της Europol παραμένει ασαφής. Αυτό οδηγεί στις νομικές γκρίζες ζώνες και στις θεσμικές επικαλύψεις.

Η πολιτική της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα συνεχίζει όχι μόνο να χαρακτηρίζεται από την έλλειψη συντονισμού, αλλά και από την καθυστέρηση στην εφαρμογή και τις ανεπαρκείς διαδικασίες πλήψης αποφάσεων. Η διαδικασία για την επέκταση της εξουσιοδότησης της Europol να καλύψει τον τομέα του ξεπλύματος χρημάτων και να επιτραπεί η δημιουργία κοινών ομάδων έρευνας οι ομάδες έχει διαρκέσει χρόνια.

Διαφάνεια στις αποφάσεις
Για πολλά μέτρα που υιοθε-

παραμένει ασαφές εάν, πότε και πώς θα εφαρμοστούν στην εθνική νομοθεσία.

Οι μηχανισμοί που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη εφαρμογή των συμφωνηθέντων μέτρων δεν υπάρχουν.

Έχουν περάσει 5 χρόνια από την πολιτική συμφωνία των υπουργών του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων για μία σύγκλιση των διατάξεων του ποινικού κώδικα σχετικά με την τρομοκρατία και την εφαρμογή αυτής της συμφωνίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Τα κράτη μέλη της Schengen έχουν συμφωνήσει σε κοινά πρότυπα όσον αφορά στον έλεγχο των εσωτερικών συνόρων τους.

Όμως, η απαρέγκλιτη τήρηση αυ-

τών των πρότυπων δεν ελέγχεται από κανένα όργανο της ΕΕ ή εθνικό σώμα που να είναι ανεξάρτητος από την κυβέρνηση.

Ο έλεγχος στηρίζεται αποκλειστικά στα χέρια των κυβερνήσεων.

Οι εκκλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια συχνά απορρίπτονται για πλόγους ασφαλείας. Δημοκρατικά κράτη εντούτοις έχουν αναπτύξει όργανα σε εθνικό επίπεδο που επιτρέπουν έναν βαθμό ελέγχου των δραστηριοτήτων των υπευθύνων χωρίς να διακυβεύονται τα νόμιμα συμφέροντα που αφορούν στο απόρριτο.

Αυτό πρέπει να γίνει εφικτό επίσης και για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών συμφωνιών.





Όραμά μας μια επαγγελματική αστυνομία στην υπηρεσία των Ευρωπαίων πολιτών



Η δημόσια ασφάλεια πρέπει να παρέχεται από δημόσιους οργανισμούς

Σε όλη την Ευρώπη παρατηρείται μια τάση περιορισμού των δημόσιων πόρων για τις αστυνομικές υπηρεσίες. Αυτό έχει οδηγήσει τους πολιτικούς να θέτουν υπό αμφισβήτηση τον αποκλειστικό ρόλο της αστυνομίας ως πάροχο της δημόσιας ασφάλειας.

Οι πολίτες στην ΕΕ αξίζουν μια συνεχή, αξιόπιστη ανάπτυξη προσανατολισμένη με τις ανάγκες των επαγγελματιών αστυνομικών. Μέρος μιας ευρωπαϊκής αντίθετης της εσωτερικής ασφάλειας θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη δομών που όντως αποτρέπουν κρίσιμες εξελίξεις και όχι μια αντίδραση με νέα θεματικά μέτρα όταν η κρίση έχει ήδη προκύψει.

Όπως και στο παρελθόν, η EuroCOP θα παραμείνει ο συνήγορος της συνοχής και της βιωσιμότητας και θα απαιτήσει τα μέτρα που εγκρίνονται από τα κράτη μέλη της ΕΕ όντως να αποδεικνύονται μια προστιθέμενη αξία για τις καθημερινές απαιτήσεις των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

H EuroCOP υποστηρίζει ότι η προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών είναι πρωταρχική ευθύνη της αστυνομίας και αντιτίθεται έντονα σε οποιαδήποτε τάση ιδιωτικοποίησης το αστυνομικού έργου στην Ευρώπη. Η EuroCOP θα αναπλάβει να αναπτύξει περαιτέρω το έγγραφο εργασίας της για την Αστυνομία και την Ιδιωτική Ασφάλεια που υιοθετήθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2005. Η EuroCOP θα απαιτήσει την ενσωμάτωση των αρχών που υπάρχουν στο έγγραφο εργασίας, σε μια Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαισίου για τη ρύθμιση των δραστηριοτήτων των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας.

Η ασφάλεια δεν είναι αγαθό εμπορικών συναλλαγών

Η ασφάλεια δεν είναι αγαθό εμπορικών συναλλαγών. Είναι θεμελιώδες δικαίωμα κάθε ανθρώπινου όντος. Χωρίς αυτές, δεν μπορούν να επιτεχθούν υψηλά επαγγελματικά πρότυπα καθώς και υψηλά επίπεδα ακεραιότητας. Μια επαγγελματική, με κίνητρα αστυνομική υπηρεσία, την οποία εμπιστεύονται οι πολίτες είναι επίσης αποτέλεσμα:

- της κατάρτισης και της εκπαίδευσης που λαμβάνουν υπόψη τον υψηλό βαθμό ευθύνης που φέρουν οι αστυνομικοί.
- των αντίστοιχων επιπέδων εισοδήματος που καθιστούν την αστυνομία ελκυστική ώστε νέοι και ικανοί άνθρωποι να θελήσουν να ενταχθούν σε αυτήν.
- μίας κοινωνικής ασφάλισης που λαμβάνει υπόψη τους συγκεκριμένους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι αστυνομικοί στην καθημερινή εργασία τους.
- ενός πλαισίου για τη συμμετοχή των εργαζομένων το οποίο επιτρέπει στους αστυνομικούς να εισαγάγουν την εμπειρία τους και τις ανησυχίες τους στις διαδικασίες πλήψεις αποφάσεων στην αστυνομία.
- των εσωτερικών κανονισμών που προστατεύουν τους αστυνομικούς από αυθαίρετες αποφάσεις των ανωτέρων τους και που επιτρέπουν την επαγγελματική τους πρόοδο, βάσει αποκλειστικά και μόνο της επαγγελματικής τους αξίας.

Κώδικας Ηθικής της Αστυνομίας

Η EuroCOP συνηγορεί στην δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κώδικα αστυνομικής δεοντολογίας βάσει της σύστασης 10/2002 του Συμβουλίου της Ευρώπης, στην οποία ρητά ορίζεται ο ρόλος των αστυνομικών υπηρεσιών στην κοινωνία, η ευθύνη της προς τους πολίτες, καθώς επίσης και το καθεστώς των αστυνομικών στην υπηρεσία και στην οποία ορίζονται επίσης τα βασικά επαγγελματικά πρότυπα.

Ένα ελκυστικό εργασιακό περιβάλλον

Στενά συνδεμένη με τον καθορισμό των κοινών προτύπων είναι η κοινωνική και οικονομική ασφάλεια των αστυνομικών. Χωρίς αυτές, δεν μπορούν να επιτεχθούν υψηλά επαγγελματικά πρότυπα καθώς και υψηλά επίπεδα ακεραιότητας. Μια επαγγελματική, με κίνητρα αστυνομική υπηρεσία, την οποία εμπιστεύονται οι πολίτες είναι επίσης αποτέλεσμα:

- της κατάρτισης και της εκπαίδευσης που λαμβάνουν υπόψη τον υψηλό βαθμό ευθύνης που φέρουν οι αστυνομικοί.
- των αντίστοιχων επιπέδων εισοδήματος που καθιστούν την αστυνομία ελκυστική ώστε νέοι και ικανοί άνθρωποι να θελήσουν να ενταχθούν σε αυτήν.
- μίας κοινωνικής ασφάλισης που λαμβάνει υπόψη τους συγκεκριμένους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι αστυνομικοί στην καθημερινή εργασία τους.
- ενός πλαισίου για τη συμμετοχή των εργαζομένων το οποίο επιτρέπει στους αστυνομικούς να εισαγάγουν την εμπειρία τους και τις ανησυχίες τους στις διαδικασίες πλήψεις αποφάσεων στην αστυνομία.
- των εσωτερικών κανονισμών που προστατεύουν τους αστυνομικούς από αυθαίρετες αποφάσεις των ανωτέρων τους και που επιτρέπουν την επαγγελματική τους πρόοδο, βάσει αποκλειστικά και μόνο της επαγγελματικής τους αξίας.

Νεράντζι με ξυραφάκι

Σφαίρα από καουτσούκ το σώμα της, σε στέλνει αδιάβαστο χωρίς ν' ανοίξει μύτη. Δεν κάνω λάθος, αυτή είναι. Μεταμορφωμένη όμως, αγνώριστη. Πού πήγαν τα σκισμένα τζιν και τ' αμάνικα; Α μάλιστα, ήρθε με την οικογένεια. Λέω κι εγώ τι έπαθε στα ξαφνικά το φρικιό... «Αλήτες είναι τα MAT κι οι ασφαλίτες», «Τρεις κι εξήντα παίρνετε και τον κόσμο δέρνετε»...

Του Νίκου Δαββέτα

Την έχω ακόμη τη φωνή της μέσα στ' αυτιά μου. Ξεχώριζε από τις άλλες. Ενα τόνο ψηλότερα απ' όλο το μπλοκ. Στον Επιτάφιο, βέβαια, φούστα, μπλούζα, τα μαλλιά πιασμένα με το λαστιχάκι. Η θεοφοβούμενη άθεη. Δεν μας παρατάς, ρε. Ποιον πας να ξεγελάσεις; Ενα μήνα στους δρόμους πάντα μπροστά μου σ' έβρισκα... Ενα μήνα... Μας γάνιασαν τα κωλόπαιδα στον ποδαρόδρομο. Πρήστηκαν τα πόδια μου, τα δάχτυλα λουκάνικα Φρανκφούρτης. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα.

«Δεν θα περάσει, δεν θα περάσει...». Και που πέρασε, μήπως η συχάσαμε; Τι θέλουν πάλι τα μαλακισμένα; Να ρχεται το πτυχιο με το κουνιερ σπίτι τους;...

Μωρέ, αν δεν ήταν ο πατέρας μου σίδερο -είκοσι χρόνια στο χυτήριο της Χαλυβουργικής- αν δεν ήταν εκείνη η αποβολή στην τελευταία τάξη, αν δεν έχανα τόσο νωρίς τη μάνα μου, θα σας έδειχνα εγώ τι εστί βερικόκο. Οχι, δεν φταίει άλλος, ο πατέρας μου φταίει. «Να πηγαίνεις πάντα με τα νερά τους», μου έλεγε. Και που μ' έβγαλαν τα νερά τους; Στον πάτο. Αν ζόύσε η συχωρεμένη η μάνα μου ούτε που θα το συζητούσε. «Μπάτσος, το παιδί μας μπάτσος; Τρελάθηκες;».

«Τρεις κι εξήντα παίρνετε και τον κόσμο δέρνετε». Να τη πάλι στην ουρά για να προσκυνήσει τάχα μου. Στα μελιτζανά η χαμηλοβλεπόύσα. Στους δρόμους όμως όλη η κοιλιά έξω, το τζιν χαμηλό, ίσα να φαίνεται το χνούδι, ο αφαλός με κρικάκι, η γλώσσα δίχως χαλινάρι: «Μπάτσοι, γουρούνια, δολοφόνοι».

«Οχι, ρε κωλόπαιδα»

Εγώ δολοφόνος, που μου ήρθε το καδρόνι στο δόξα πατρί και με είχαν τρεις ώρες τέζα στην κλούβα; Αν δεν ήταν ο Γόμαρος κι ο Ζαγοράκης, όχι ο τεστοστερόνη στο μάξιμου, αλλά ο δικός μας, αν δεν φύτρωναν δίπλα μου τώρα θα μ' έκλαιγαν οι ρέγκες... Επιτάφιος σου λέει και πράσινα άλογα, άντε ξανά στημένοι στη Μητροπόλεως, φραγμός 1, φραγμός 2. «Αστίδες αναλάβατε». Για την υπουργό Παιδείας. Θα μου πεις, ποιος θα πάει στον Επιτάφιο της Μητρόπολης να την κράξει; Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά, ο διάσιος έχει πολλά ποδάρια. Ετσι την πάθαμε και στο Σύνταγμα. Ποιος θα την πέσει στους τσολιάδες; Και τους έκαναν τσακώνικα πυροτεχνήματα. Άλλοι η φούστα, αλλού η φούντα... Οχι, ρε κωλόπαιδα, και τον Αγνωστο, από τα κόκαλα βγαλμένη είπαμε...

Τι με κοιτάς μ' αυτές τις ματάρες; Σε είδα, άντε προσκύνα και δίνε του. Σε περιμένει πιο κάτω η παρέα σου, θα παιξετε, θα ξεσκάσετε, βρε αδερφέ, ενώ εγώ θα κάνω πάλι βάρδια στη Μητροπόλεως συντροφιά με τον Γόμαρο. Πρώην Πασοκτζής, τώρα πια μόνο Μπαοκτζής. Τον έβαλε στο Σώμα ο Σάκης να κρατάει τα μπόσικα. Εγώ δεν είμαι με κανέναν. Δεν έχω σε κανέναν υποχρέωση. Ούτε οι Μανιάτες με διόρισαν, ούτε οι Πόντιοι. «Τρεις κι εξήντα παίρνετε και τον κόσμο δέρνετε». Μωρέ δίκιο έχουνε, τρεις κι εξήντα μικτά, όχι καθαρά. Τόσα έπαιρνε κι ο πατέρας μου πριν τον απολύσουν. «Μπες στο δημόσιο να χεις ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου, μπες στο Σώμα, να πέφτει βρέξει - χιονίσει ο μισθός.» Μου έφραγε τ' αυτιά. Τι μου λες, ρε γέρο, βρέξει - χιονίσει στους δρόμους, μου έφυγε η μαγκιά.

Να σε είχα δίπλα μου τις προάλλες στα Προπύλαια να έβλεπες τον κανακάρη σου. Περνάει το πρώτο μπλοκ βροχή τα μπουκάλια, περνάει το δεύτερο φύγανε τόνοι νεραντζάκια κατά πάνω μιας. Σαν μπαλάκια του τένις αναπτηδούσαν πάνω στις αστίδες και ξαναγύριζαν στο αντίπαλο τερέν. Καλά που δεν είχαν πάνω ξυραφάκι, όπως τότε στη Ριζούπολη, που κατέβασαν τη φάτσα του διπλανού μου οι γαύροι και τον τρέχαμε στο 4ο1. Στο τρίτο μπλοκ ήταν οι πιο τσαμπουκάδες, μας πλησίασαν σ' απόσταση βολής. «Ψεκάστε τους, ρε» φωνάζει ο



διμοιρίτης, πάω να βάλω τη μάσκα, μου δίνει μια ένας στο μπράτσο, πάει η μάσκα, πάει το γκλοπ, μου ήρθε όλο το χημικό στη μούρη...

Κι ύστερα σου λένε «νόμος είναι το δίκιο του εργάτη». Εμείς είμαστε οι εργάτες, ρε κοπρόσκυλα... Ποιος είναι δηλαδή, η Μαιρούλα με τη μεζονέτα και το άουντι του μπαμπά; Ναι, για την ίδια Μαιρούλα σου λέω. Κορμί λάστιχο, πόδια μακριά, ατέλειωτα, να σε σφίγγουν γύρω από τη μέση και να σου πέφτουν τα νεφρά. Αίφνης προβάλλει μέσα απ' το πλήθος, σκαρφαλώνει σε ξένα λαγόνια, ώμους, κεφάλια, την ξεχωρίζω από μακριά, τα δάχτυλά της αγγίζουν τον ουρανό. Νομίζω πως με χαιρετά. Σηκώνεται τ' αμάνικο ώς το στήθος. Να κι ο αφαλός, το μάτι του Κύκλωπα. Κάτι εκσφενδονίζει προς το μέρος μου μια δεν φυλάγομαι, στέκω σαν υπνωτισμένος. Οι κοιλιάκοι της πιο δεμένοι κι απ' τους δικούς μου... Βέβαια, αυτή πάει στα γυμναστήρια, στις πισίνες, στο μπαλέτο, εγώ τελευταία φορά που μπήκα σε γήπεδο ήταν παρέα με την Πυροσβεστική. Ο Γόμαρος έχει δυο εγκαύματα από την Τούμπα. «Ρε μαλακισμένα, Μπαοκτζής είμαι κι εγώ, σταματήστε». Τίποτα αυτά. Παραλίγο να τον κάνουν φλαμπέ...

Μισθός πραιτωριανών

Αϊ στο διάολο, μέρα που 'ναι. Τρεις κι εξήντα... Μισθός πραιτωριανών. Εμείς δηλαδή το δίκιο μας πού θα το βρούμε; Να σου πω, κι εγώ στη θέση τους λίμπα θα τα έκανα, μπας και με ακούσει κανένας. Θα πέταγα τη μολδοφ κι όποιον πάρει ο χάρος. «Κοίτα γύρω σου τι γίνεται» μου έλεγε ο πατέρας μου. Πού να κοιτάξω, πέρα από τη Ριζούπολη ή πέρα απ' το ΟΑΚΑ; Ενα βράδυ μετά το ντέρμπι των «Αιωνίων» πήγαμε με την κλούβα να προστατέψουμε το σπίτι του «μεγαλομέτοχου» από τους φιλάθλους του. Στρίψαμε σε κάτι στενά, Ψυχικό, Φιλοθέη, θα σε γελάσω, μου σακάτεψαν τη μέση τα σαμαράκια τους, γκάπα γκούπα, μόλις φτάσαμε στη βίλα του μας έδιωξαν. Κοιτάω έξω, όλο παλάτια. Πού βρίσκομαι Θέ μου, στο Ισπαχάν; Αν ζηλεύω; Τι να ζηλέψω; Ζηλεύεις αυτό που ελπίζεις πως κάποτε μπορείς να φτάσεις. Κι αυτά γύρω

μου ούτε με το τζόκερ... Πες καλύτερα πως τα μισώ. Μισώντας τα κάνω δικά μου. Κι αυτή τη μισώ. Με τρυφερότητα όμως.

Δεύτερο μπλοκ, τρίτη αλυσίδα πάντα. Μια αρμαθιά κορίτσαροι. Τις καλύτερες τις έχει ο Συνασπισμός. Μουλάτες. Η Βραζιλία στο οδόστρωμα. Τις στριμώξαμε τις προάλλες κάτω απ' το Υπουργείο. Σπάνε τα μαλακισμένα τον πρώτο φραγμό και τρέχουν προς τα εμάς. «Μπάτσοι, γουρούνια, δολοφόνοι». Πάνε τ' αγριοκάτσικα να σκαρφαλώσουν τα σκαλιά και πέφτει πάνω τους ο Γόμαρος. Τις λιάνισε. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Γυρίζω να τον μαξέψω και τι να δω; Τη Μαιρούλα χάμω να τη σέρνουν τέσσερις, ο ένας απ' τα μαλλιά. Το μουστράκι της σβησμένο, τα πόδια της χωρίς παπούτσια, η κοιλιά της ένα με την άσφαλτο. Την αρπάζω σαν τρελός από το μπράτσο και τη σηκώνω. «Φύγε από εδώ, χάσου» και την καλύπτω με την αστίδα μου ώσπου να στρίψει τη Νίκης. Πάει κάτι να μου πει, γυρίζει, το μετανιώνει, «φύγε, ρε συ». Με καρφώνει με το βλέμμα της και γίνομαι χώμα. Για πάντα...

Φίλε, πιάσ' το αλλιώς το κουβούκλιο. Άλλιώς, ρε! Πώς θα περάσει ο κοσμάκης από κάτω να προσκυνήσει; Τίποτα δεν νιώθουν αυτοί οι πρόσκοποι. Τον Θεό κουβαλάς, όχι το γκομενάκι. Σήκωσέ το όμορφα...

Όχι, έρχεται καταπάνω μου! Σφαίρα από καουτσούκ.

- Γειά σου Γιάννη, χρόνια πολλά.
- Χρόνια πολλά.
- Είπα να σ' ευχαριστήσω για... ξέρεις τότε, κάτω απ' το Υπουργείο...
- Ξεκόλλα, μικρή, δεν τρέχει τίποτα. Μόνο να προσέχεις. Ετοι; Την άλλη φορά δεν θα είμαι εκεί για να σε σώσω.
- Κι εσύ να προσέχεις. Δεν είναι όλα τα νεραντζάκια ίδια.

(Το διήγημα γράφτηκε από τον Νίκο Δαββέτα και εικονογραφήθηκε από την Καλλιόπη Ασαργιωτάκη για την πασχαλινή έκδοση της «Κ» και αναδημοσιεύεται από τη «Νέα Αστυνομία» με τις ευχαριστίες της προς τους δυο δημιουργούς για την εύστοχη απεικόνιση της ελληνικής πραγματικότητας).

Πού είναι οι νέοι συνάδελφοι;

Το παράπονό του για τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούνται στις υπηρεσίες οι νέοι συνάδελφοι καταθέτει ο συνάδελφος Π.Χ., εκφράζοντας την αντίθεσή του για όσους "ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ" στα γραφεία αντί βρίσκονται στα Α/Τ και να αστυνομεύουν παρέχοντας αυτό που τάχθηκαν και ορκίστηκαν να πράξουν για την ασφάλεια των πολιτών. Γράφει μεταξύ άλλων:

Υπηρετώ σε Αστυνομικό τμήμα των Νοτίων Προαστίων της ΔΑΑ και αυτό που έχω διαπιστώσει στα 27 χρόνια της ενεργούς υπηρεσίας μου είναι ότι όλα τα φυντάνια που βγαίνουν από τις σχολές με την πάροδο δύο-τριών μηνών από την τοποθέτησή τους φεύγουν με την μεγάλη εφεύρεση της απόσπασης που έχουν εφεύρει οι σεβαστοί γονείς τους (γιατί οι περισσότερες αποσπάσεις αφορούν παιδιά συνάδελφων και μάλιστα υψηλόβαθμων), αλλά τι σας λέω και σε σας δεν υπηρετούν ελέω γονέων νέοι αστυνομικοί που ενώ θα έπρεπε να προσφέρουν έργο στις περιφέρειες των Αστυνομικών Τμημάτων βρίσκονται πίσω από γραφεία και προσφέρουν "έργο". Από το 1980 έως και σήμερα υπηρέτησα το τμήμα και χωρίς να μετατεθώ πουθενά αν και υπήρξαν ευκαρίες έφθασα τώρα να βρίσκομαι προ της συνταξιοδότησής μου και είμαι περήφανος για τις αποφάσεις μου αυτές που ήνως αισθάνομαι έναν κόμπο στο πλαισίο όταν με ρωτούν πού είναι οι νέοι αστυφύλακες, πού είναι το νέο αίμα.

Το παράπονο ενός αστυφύλακα

Μήπως ο όρος επαγγελματίας που τόσο πολύ ακούγεται δεν είναι στην πραγματικότητα επιθυμητός στην Αστυνομία;

Πολλοί είναι οι συνάδελφοι που φροτούν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας. Ο πρωτεύον λόγος που οδηγούνται οι συνάδελφοι σε αυτή την κίνηση είναι η επιθυμία τους για γνώση. Γνώση η οποία θα διευρύνει τους ορίζοντες και τα ενδιαφέροντά τους, θα βελτιώσει την αυτοπεποίθησή τους, θα κάνει ποιοτικότερη τη ζωή τους, θα βοηθήσει την κρίση τους, θα οξύνει το πνεύμα τους, θα τους κοινωνικοποιήσει και θα τους κάνει βαθιά σκεπτόμενα όντα τα οποία θα ζουν και θα λειτουργούν με σύνεση και εγκράτεια.

Μέσα απ' την γνώση θα μπορέσουν να αποκτήσουν μια φιλοσοφία, να ξεχωρίσουν από το σύνολο και να αναδειχτούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Επίσης, θα μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα στον εργασιακό τους χώρο και να πλησιάσουν περισσότερο στον όρο «επαγγελματίας» παρά τις ιδιαιτερότητες του επαγγέλματος, που δύοι γνωρίζουμε.

Μεταπτυχιακά

Σ' αυτό το σημείο παρατηρώ το παράπονο καθώς η σεβαστή Υπηρεσία μας, απαξιώνει και απογοητεύει τους πτυχιούχους. Θέτω ως παράδειγμα την προσωπική μου εμπειρία. Το 2003 κατόπιν κατατάκτηριων εξετάσεων εισήχθην στα Τ.Ε.Φ.Α.Α./Α.Π.Θ. Αποφοίτησα και βραβεύτηκα από την Ένωση Γυμναστών Βορείου Επικράτεως ως πρωτεύασα. Μετά από επίπονες προσπάθειες, όπως, δημοσιεύσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις εργασιών σε συνέδρια, συμμετοχή σε συνέδρια και συμπόσια κατάφερα να ανταποκριθώ στις προϋποθέσεις που απαιτούνται, για την εισαγωγή μου στο Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τ.Ε.Φ.Α.Α./Α.Π.Θ. με τίτλο «ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ». Με μεγάλη θλίψη δεν έχω καταθέσει το ππυχίο μου προκειμένου να προαχθώ στον βαθμό του Αρχ/κα καθώς ως πτυχιούχος μπαίνω τελευταίος στη σειρά κατάταξης των νέων Αρχ/κων με αποτέλεσμα την μετάθεσή μου μακριά από τον τόπο συμφερόντων μου και την οργανική μου θέση (Δ.Α.Δ.Θεσσαλονίκης), την οποία κατάφερα να αποκτήσω μετά από 5ετή θητεία μου στην Δ.Α.Δ Αττικής.

Μήπως τελικά η Αστυνομία προκαλεί αυτήν την ταδιαπωρία στους πτυχιούχους γιατί δεν τους θέλει στο δυναμικό της; Μήπως ο όρος επαγγελματίας που τόσο πολύ ακούγεται δεν είναι στην πραγματικότητα επιθυμητός στην Αστυνομία; Είναι σωστό η Σύγχρονη Αστυνομία με την στάση της να απαξιώνει και να αμφισβητεί το ππυχίο ενός Α.Ε.Ι.;

Είναι μερικά από τα ερωτήματα που μου δημιουργούνται! Τέλος, πιστεύω πως η Αστυνομία θα κερδίσει πολλά αν στηρίξει και παροτρύνει τους νέους να σπουδάσουν. Έτσι κάνω της παρακάτω προτάσεις για να προσφέρω και εγώ όσο

μπορώ στην αναβάθμιση της Αστυνομίας:
ΠΡΟΤΑΣΗ 1) οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. να τυχαίνουν ευνοϊκής μεταχείρισης όσον αφορά τις μεταθέσεις τους, αντιμετωπίζοντάς τους ως ειδική κατηγορία.

ΠΡΟΤΑΣΗ 2) οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. που επιθυμούν να προαχθούν στον επόμενο βαθμό να έχουν την δυνατότητα, κατά την προαγωγή τους, να διατηρήσουν την οργανική τους θέση και να τυχαίνουν των οικονομικών προνομίων των δημοσίων υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (αυξημένο βασικό μισθό, κίνητρο απόδοσης, επίδομα Μεταπτυχιακών σπουδών -εφόσον κατέχουν Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό).

ΠΡΟΤΑΣΗ 3) οι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. που δεν επιθυμούν να προαχθούν στον επόμενο βαθμό να τυχαίνουν και αυτοί των οικονομικών προνομίων των δημοσίων υπαλλήλων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (αυξημένο βασικό μισθό, κίνητρο απόδοσης, επίδομα Μεταπτυχιακών σπουδών -εφόσον κατέχουν Μεταπτυχιακό ή Διδακτορικό).

Με εκτίμηση
Αστυφύλακας Κ.Β.

Ο λύκος τρίχωμα αλλάζει, χούγια δεν αλλάζει

Συνάδελφοι, χρόνια τώρα γράφω και αναδεικνύω την ανεπάρκεια και την εμπάθεια έναντι του συνδικαλισμού της φυσικής Ηγεσίας του Οργανισμού της Ε.Λ.Α.Σ. Και όταν αναφέρομαι στη φυσική Ηγεσία, δεν αναφέρομαι ούτε στους διοικητές της καθημερινότητας, που δίνουν τη δική τους μάχη και αυτοί μαζί με όλους μας, αλλά σ' εκείνη τη μικρή ομάδα που θεωρείται κατεστημένο, κυρίως στις κορυφές της πυραμίδας της Αστυνομίας.

Πρόσφατο παράδειγμα της εμπάθειας και της άρνησης προς το συνδικαλιστικό κίνημα των αστυνομικών, είναι να φθάσει αυτή η νομενκλατούρα, να «χειρουργήσει» αικόμι και το Σύνταγμα της χώρας μας, περικόπτοντας τις επευθερίες και δραστηριότητες των εργαζομένων στο Σώμα, βγάζοντας διαταγές επιστρέψεις του προσωπικού της χώρας, περικόπτοντας άδειες, ρεπό και καταγραφή με ονομαστικού ίση όποιων συνάδελφων μας, θέλησαν να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας. Αυτό ξεσκέπασε ορισμένους, βγάζοντάς τους τις μάσκες παπιάιων

νοοτροπών που μας φέρνουν στη μνήμη άλλες εποχές. Με λίγα λόγια για αικόμι μία φορά, το σοφό κονκλάβιο της εκάστοτε ηγεσίας του Σώματος, έρχεται και αποτελεί την τροχοπέδη για τη μη υποποίηση των διαχρονικών δίκαιων αιτημάτων των συνάδελφων μας. Εμείς ως συνδικαλιστές γνωρίζουμε φυσικά, όπη αυτή την κατάσταση αιλλά μέσα στα πλαίσια της συναδελφικότητας, δεοντολογίας και κυρίως στο σεβασμό των θεσμικών προσώπων, προσφέρουμε σοβαρή υπηρεσία, τόσο στις κινητοποιήσεις μας, όσο και σε όλες στις θέσεις μας διαχρονικά. Πώς είναι δυνατόν να μην έχουν την ευαισθησία αυτοί οι «συνάδελφοι» και έρχονται και αυτοί με το πλήρωμα του χρόνου ως συνταξιούχοι πλέον, αναζητώντας τις οικονομικοθεσμικές παροχές τους, όταν τους παραπετά το σύστημα σαν συμμένες πλειονόκουπες; Επίσης κάνουν παράπονα, ότι δεν τους χαιρετούν οι συνάδελφοι μας, ότι τους απαξιώνουν σε καθημερινή βάση ως συνταξιούχους, όταν δεν είχαν την ανάλογη κοινωνική και συναδελφική υπόσταση

και συμμετοχή στις καθημερινές και διαχρονικές απαιτήσεις και προβλήματα του κλάδου μας. Πολλές φορές υπάρχει και μία συμμαχία με τους «συναδελφους» μας, ευχώς λίγους, που συντάσσονται με τους νομενικιτσούριτές σε ότι αφορά την υποτέλεια, τον κολασιούσιμό, την αυλοκοιλακεία, την οσφυοκαμψία, και το ρουφιανισμό. Αυτά εξάλλου συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες του Δημοσίου και μη μηχανισμού, οι αστυνομικοί δε θα ήταν δυνατό να αποτελούσαν εξαίρεση... Το μεγάλο όμως συμπέρασμα είναι ότι «ο λύκος τρίχωμα αλλάζει, χούγια δεν αλλάζει», συνεχίζοντας να παράγει πλυκάκια που συντηρούν αυτή την κατάσταση διαχρονικά.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΤΕΚΕΡΛΕΚΗΣ Κωνσταντίνος
Ειδικός Γραμματέας Π.Ο.Α.Σ.Υ
Μέλος Ε.Α.Υ.Ν. Θεσσαλονίκης



Λόγια, λόγια, λόγια....



Νέο Μισθολόγιο; Αγνοείται η τύχη του!

Μετά από δέκα χρόνια η πολιτεία εδέησε να ασχοληθεί με τα μισθολογικά των αστυνομικών, αλλά ερήμην μας.

Πολιτική και Φυσική Ήγεσία ανέθεσαν στις Ένοπλες Δυνάμεις να ρυθμίσουν τους δικούς μας μισθούς, τη δική μας ζωή!

ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ;

Απαιτείται επαγρύπνηση για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των μερισματούχων

Αποτρέψαμε το πραξικόπημα στο ΜΤΣ

Mε άκρα μυστικότητα το Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. επιχείρησε να συνεδριάσει εκτάκτως στις 17 Μαΐου 2007 προκειμένου να αποφασίσει τον διαχωρισμό του και την κατανομή των μερισμάτων στους ασφαλισμένους, όπως αυτό κρίνει, ενώ οι κρατήσεις-εισφορές παραμένουν ισόποσες από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα για όλους τους μετόχους που προέρχονται από τον Στρατό και την Αστυνομία.

Η Ομοσπονδία αντέδρασε άμεσα μόλις το πιληροφορήθηκε και ζήτησε από τους αρμόδιους υπουργούς, πράγμα που έγινε τελικά, να μην συζητηθεί στη συνεδρίαση αυτή η αρνητική για τους αστυνομικούς απόφαση.

Στην ανακοίνωσή της η Ομοσπονδία σημειώνει ότι «το ίδιο επιχειρήθηκε και πάλι, προ πολλών ετών, σε βάρος των ασφαλισμένων της τ. Χωρ/κής για να επωφεληθούν οι ασφαλισμένοι του Στρατού Ξηράς.

Η Διοίκηση του Μ.Τ.Σ. που αποτελείται

αποκλειστικά (πλην ενός) από εκπροσώπους των ασφαλισμένων του στρατού, αντί να απολογηθεί για το κατάντημα του αρχαιότερου ασφαλιστικού ταμείου (Μ.Τ.Σ.-που ιδρύθηκε το 1853) και να ζητήσει συγνώμη από τους ασφαλισμένους, κυρίως εκείνους της τ. Χωρ/κής που δεν εκπροσωπούνται στην διοίκησή του και επομένως δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την χρεοκοπία του, ζητεί “τα ρέστα” και επιπλέον εκδίδει απόφαση καταδικαστική ή τιμωρεί τα θύματα γιατί δεν συνέπραξαν στο ανοσιούργημα.

Πρόσφατα το Μ.Τ.Σ. ανακοίνωσε την χρεοκοπία του ταμείου, το οποίο το έτος 2018 (μετά από δώδεκα χρόνια δημιαδή) θα παρουσιάζει αρνητικό έπλειμμα (80.000.000 €) εάν δεν πηφθούν έγκαιρα μέτρα.

Σήμερα το Δ.Σ. αποφασίζει τον διαχωρισμό των ασφαλισμένων θεωρώντας έσοδα και κέρδη του Ταμείου τους ασφαλιστικούς πόρους των ασφαλισμένων και τους κοινωνικούς πόρους, που τους υπολογίζει

ως έσοδο και κέρδος του ενός κλάδου, δηλ. του Στρατού Ξηράς.

Καλούμε την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους Υπουργούς (Εθν. Άμυνας και Δημ. Τάξης) να αναλάβουν την ευθύνη και να παρέμβουν άμεσα ώστε να αναβληθεί η σύγκριση του Δ.Σ./Μ.Τ.Σ.

Ομοίως καλούμε την αστυνομική ηγεσία ν' αναθάβει τις ευθύνες της έναντι των χιλιάδων υφισταμένων της και να μην επιτρέψει τέτοιες “πραξικοπηματικές” ενέργειες.

Τέλος, από πλευράς μας δηλώνεται ότι δεν θα ανεχθούμε τετελεσμένα γεγονότα και θα αγωνισθούμε με κάθε νόμιμο μέσο για την ανατροπή τους, διότι το επιβάλλει το δίκαιον, η ηθική και η ιστορία των ασφαλισμένων μας (της τ. Χωρ/κής και Ελληνικής Αστυνομίας).

Λίγη ώρα μετά την έκδοση αυτής της ανακοίνωσης, ανακοινώθηκε από τον υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Βύρωνα Ποιλύδωρα ότι κατόπιν ενεργειών του δεν υφίσταται πλόγος ανησυχίας.

ΑΤαΞίδια

Έγραψε η εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» στις 23-5-2007 και δεν διαψεύστηκε απολύτως τίποτε από όσα έγραψε, αν δεν κάνουμε λάθος, ότι κατά τη συνεδρίαση του Κοινοβουλευτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ ακούστηκαν διαφορετικές απόψεις για την προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας της Ομοσπονδίας μας με αφορμή των τελικό αγώνων ποδοσφαίρου του Champions League στην Αθήνα.

Μέχρι εδώ τίποτε το μεμπτό. Απεναντίας θα λέγαμε ότι είναι σεβαστό και επιβαλλόμενο όχι μόνο να ασκείται κριτική στην Ομοσπονδία, αλλά και να

διατυπώνονται διαφορετικές απόψεις στα συμβούλια και στα συλλογικά όργανα των κομμάτων και των όποιων άλλων κοινωνικών και μαζικών οργανώσεων. Είναι όμως άλλο πράγμα οι άλλη άποψη και άλλο η ύδριας.

Σύμφωνα, λοιπόν με την εφημερίδα ο πρώην υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Φλωρίδης «χρησιμοποίησε πολύ διαρείς χαρακτηρισμούς για κάποιους

«μπλε» συνδικαλιστές της Ε.Δ.Α.Σ. («παλαιοτόμαρα» τους χαρακτήρισε σύμφωνα με πληροφορίες). «Νέα Δημοκρατία και «μπλε» συνδικαλιστές είναι σφιγγακαλιασμένοι και ως τέτοιοι πρέπει να καταγγελθούν», είπε ο πρώην υπουργός, χαρακτηρίζοντας τους συγκεκριμένους συνδικαλιστές ως το «μακρύ δραχίονα» της κυβέρνησης» σημειώνει η ίδια εφημερίδα.

Ποιος μιλάει...



Πότε ο Νόμος επιτρέπει πυροβολισμό ακινητοποίησης

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3169/2003 ο πυροβολισμός ακινητοποίησης επιτρέπεται, αν αυτό απαιτείται:

α. Για την απόκρουση ένοπλης επίθεσης, εφόσον η επίθεση άρχισε ή επίκειται, ώστε κάθε καθυστέρηση αντίδρασης να καθιστά αναποτελεσματική την άμυνα.

β. Για την αποτροπή επικείμενης τέλεσης ή εξακολούθησης κοινών επικίνδυνου κακουργήματος ή κακουργήματος που τελείται με χρήση ή απειλή σωματικής βίας.

γ. Για τη σύλληψη καταδικασθέντος ή υποδίκου ή καταδικωμένου που καταλαμβάνεται να τελεί επ' αυτοφώρω κακούργημα ή πλημμέλημα, εφόσον αντιδρά στη σύλληψη του και υπάρχει άμεσος κίνδυνος να κάνει χρήση όπουσι.

δ. Για την αποτροπή παράνομης εισόδου στη χώρα ή εξόδου από αυτή προσώπων που επιχειρούν παράνομη διαικίνηση ανθρώπων ή πραγμάτων και φέρουν όπλα.

ε. Για την προστασία εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας ή χώρων, στους οποίους φυλασσούνται αντικείμενα επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία ή τη δημόσια τάξη ή πειστήρια εγκλήματος, εφόσον η φύλαξη τους έχει ανατεθεί ειδικά στον αστυνομικό και επιχειρείται βίαιη είσοδος, προσβολή ή αφαίρεση των φυλασσομένων από ένοπλο.

στ. Για την αποτροπή απόδρασης ή επεισόδιας κρατουμένου που επιχειρείται με ένοπλη επίθεση.

ζ. Για την αποτροπή αφοπλισμού αστυνομικού κατά την υπηρεσία του.

Ο πυροβολισμός εξουδετέρωσης επιτρέπεται, αν αυτό απαιτείται: **α.** για την απόκρουση επίθεσης ενωμένης με επικείμενο κίνδυνο θανάτου ή βαριάς σωματικής βλάβης ανθρώπου, **β.** για τη διάσωση ομηρών, για τους οποίους απειλείται κίνδυνος ή βαριάς σωματικής βλάβης.

Ο πυροβολισμός ακινητοποίησης ή εξουδετέρωσης απαγορεύεται:

α) εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγεί τρίτος από αστοχία ή εξοστρακισμό του βλήματος, **β)** εναντίον ενόπλου πλήθους, εφόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πληγούν άσποι, **γ)** εναντίον ανηπίδικου, εκτός αν αποτελεί το μοναδικό μέσο για την αποτροπή επικείμενου κινδύνου θανάτου.

Ως ανηπίδικος θεωρείται το πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, **δ)** εναντίον προσώπου που τρέπεται σε φυγή, όταν καλείται να υποστεί νόμιμο έπλεγχο.

Για όσους δεν ενθυμούνται είναι ο υπουργός εκείνος ο οποίος από το έδημα του κοινοβουλίου το 2003 είχε χαρακτηρίσει «ένοπλη στάση» την ειρηνική διαδήλωση διαμαρτυρίας μας έξω από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας στο Σύνταγμα. Οι ύδρεις του εν λόγω «κυρίου» προκάλεσαν σύμφωνα με την εφημερίδα την αντίδραση άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ, αλλά η ουσία είναι ότι ο αντιδημοκρατικός κατήφορος του πρώην υπουργού, δεν έχει άρια.